

## *Waor of niet waor ?*

Dick van Bloemendaal, *tekening*: Gerard Schut

*Hele kleine verhaoltsjes die soms warkeluk gebeurd bin en verhaoltsjes die ik uut mun duum 'ezeugen het. Vur julie un vraag, mar vur mien un weet, welke wel of niet waor bin.*

### *Aolteman*

In Deuverden, een buurtschap bie Putten, stung un groot kasteel mit un slotgracht dur um. Hier woende baron van Bijsteren mit zun vrouw, barones van Bijsteren - Rothschild. Ze waren al jaoren e'trouwd mar han jammer genog geen kiender. Umdat ze greeg kiender han, was de barones gek mit de kiender van de pachtboeren, die ze van tied tot tied verwende mit un presentje.

De baron had un stuk of twaolf boerderieën, die hie verpachtte an zun warkvolk. Dat warkvolk dee veul bosarbeid, en tuinwark in de greuntetuin, en ze verzorgden ut vee. Eén van die pachtboeren was Garret Mouw, un man die aordug naor de kerkeluke richtlijnen leefde. Ze han un gezin van zeuven kiender, die allemaol zo'n anderhalf jaor nao mekaar op de wereld waren e'kommen.

As dur bie un pachter un kleinen e'kommen was, gung de barones op kraomvisite mit un mand vol lekkers. Bie Mouw was ze dus al zeuven keer e'weest en de kiender vunnen ut machtig mooi as de barones op visite kwam. Ze waren altied niesgierug wat dur in de mand zou zitten. Nao ut leaste bezeuk van de ooievaor duurde ut ongeveer anderhalf jaor vurdat de oudste deern an dur moeder vreug wanneer de ooievaor weer zou kommen anvliegen. En toen moe zei dat de ooievaor wel niet meer an zou kommen, waren de kiender aordig uut dur doen, want dan kregen ze ok geen bezeuk meer van de barones mit dur mand.

Henk, de oudste van de jonges, was un biedehands kereltje en



die kwam mit ut idee dat de kleine Aolteman dan mar in de wieg mos gaon liggen en dat ze dan tegen de barones zouen gaon zèègen dat de ooievaor weer e`weest was. Dit plan vun geen geheur bie de boerin, mar umdat ze bleven zeuren, het ze dur hand over dur hart e`haold, echter oender één veurweerde, dat de kleine Aolteman helemaal niks mog zèègen en mit z`n heufdje diep oender de dekes mos gaon liggen. Ze hen ut un week lang uute`prebeerd en Aolteman het zun eigen vurbeeldig e`dreugen.

De oudste dochter is toen naor ut kasteel van de baron e`gaon um ut blië nies te vertellen, en de week daarop kwam de barones op kraomvisite mit de mand vol lekkers. Naodat ze un kommetje thee han e`drunken zou de barones weer op huus an en toen ze langs de wieg liep, keek ze dur effen in en deurlopend naor de deur vreug ze hoe of de kleine heette. Vur dat de boerin

iets kos zèègen kwam dur uut de wieg ut antwoord al : Aolteman. Vanof die tied het de barones nooit meer één voet over de drumpel van de boerderie van de femilie Mouw e´zet.

+++