

Bienenamen In Putten

Dick van Bloemendaal - inleiding: Gerrit Buter

Met dit gedicht passeert ons een stukje volksleven uit het verleden. Heel wat personen gaan voorbij die in ons dorp hebben gewoond, maar de meesten zijn niet meer onder ons.

Deze bijnamen vertellen ons dat de mensen onderling veel contact met elkaar hadden. Ze kwamen elkaar dagelijks op straat tegen met de handkar, gierkar of kruiwagen en waren nog mensen die een eigen verhaal hadden. Die verhalen gingen het dorp door en daaruit werd al snel een bijnaam geboren. Zoals de vader van Alie Schietboem, Aalt heette die geloof ik, die veel achter hazen aan zat. Hij schoot hazen zo groot als een kalf en zei altijd: "Ik greep me geweer en zei: 'Aolt, schiet!' en boem daar lei die". Ook werden er bijnamen gegeven vanwege lichamelijke eigenschappen zoals Jan Duum of Beert Neus. Er zijn nu nog wel mensen met mooie verhalen, alleen komen ze niet meer door in deze jachtige tijd. Daarom zijn we blij met dit gedicht, waarbij menigeen zal terugdenken aan die oude tijd toen het leven anders was.

Deze bijnamen zijn vergaard en op rijm gezet door Dick van Bloemendaal. Als er nog lezers zijn die persoonlijke herinneringen hebben aan deze mensen en die ze willen delen met de lezers van 'De Graver', kunnen bellen met G.Buter, telefoon 0341-354953. Andere bijnamen of anekdotes zijn ook welkom.



Bienenamen in Putten

Putten was vroeger een gezellig dorp en de mensen waren helder

en schoon. Iedereen had wel een bijnaam en dat vunden ze heel gewoon.

Ik zal d'r een stel de revu laoten passeren,
Mar ik hoop dat ik d'r geen mins mee zal bezeren.

Je han vrogger *Harmen Kop*,
Mit een hart van goud, mar hij zat overal bovenop.
Ok hajje *Dirk uut de Schetter*,
die kon praoten, die hul nooit z'n tetter.

Vrogger kwam *schele Evert* langs de deur,
z'n pet scheef op z'n kop en veul geleur
en vreug um erepelschellen.
Hie kwam achterum want hie dos nie an te bellen.

We han ok een *Aort Lul*.
Ja, dat is echt geen flauwe kul.
Mar de kaklu zeiën "Foei, dat is ongehoord"
En noemden hum daorum *Aort Vies Woord*.

Dan hajje nog *Zwarte Marie* en *Dikke Hent*,
Gaart Kont was ok zo'n mooie vent.
Jans Pruum en *Dirk Bult* en de beruchte *Dirk Doekje*.
Stien Veut en *Stienemeu van 't Hoekje*.

Ok waren d'r veul mit de naam *van Beek*,
Mar ajje niet goed nodochte raakte je glad van streek.
Daorum waren ze verdeeld in *Lukken*, *Kakken* en *Petten*,
zodajje niet zo goed op hoofde te letten.

Veerder hajje *Aalie Schietboem* en *Zuipoom Pa* en *Aolt van Wouter Riksen*.

En *Gaart* en *Elbert Pennevoegel*, mar die kossen ut wel fiksen.
Dan hajje *Hannes de Bok* en *Lammert Prot*, die zunige otter,
Jaap Poot en *Driekus Drei* en de ouwe *Kobus Botter*.

Dan *Siemen Toet* en *Steven Keu*, die had scheid an vitemientjes.
 En ene "*Kloot van Nijburg*", die barste van de tientjes.
 Verder *Groose Garretje*, de moeder van *Aort Vis*,
 En ok nog *Lammert Siepel* en natuurluk *Heintje Pis*

Mees Pik en *Aort Buur*, die riep altied "hou je stuur,
 aarst vlieg je mit een vaortje tegen de muur".
Riek van 't Hek, das al te gek, die ging steeds fieteldansen,
 En dan was d'r *Gekke Hans*, die kos zo hevig schransen.

Riek Gat was van achtere dik en rond en van vurre plat.
 En *Willem Kiep* was zo af en toe wel us een beetje zat.
Antje van de Kroonprins en *Antje Peperneus*,
Jaap Gek, *Jaap Schoep* en *Stoelenmatter Teus*.

Jansje Poenie, *Aortje de Vlooi*, *Meester Hupsik* van de vurste
 school,
Gaart Sok, *Kanpesalm* en *Willem Boerekool*.
Aort Puust, *Dove Maart*, *Kukeleku* en *Reier van Rut*,
Hendrik Kalf, *Aolt Slok* en *Oh, gut -gut*.

Rooie Jan, *Henderik de Scheiter*, *Lange Gaart* en *Dikke Bet*.
Vrouw Kak, *Juffrouw de Co* en *Jans Hut*, die was nogal gezet.
Kees Kei, *Co Muus* en *Poepescheetje*,
Jannetje de Stèèrekieker, *Nuitje Pik* en het *Blikke Domineetje*.

Geurt van Pietje en *Geurt van Evert van Geurt van Stien*,
 Zo kan ik nog pozen deurgaon, mar ik hou ut vur gezien.
 Ik hou mar op, ut is noen klaor.
 Disse scheldnamen bin echt waar.

+++