

Waor of niet waor?

Dick van Bloemendaal

Hele kleine verhaaltsjes die soms warkeluk gebeur bin en verhaaltsjes die ik uut m'n duum 'ezeugen het. Veur julie een vraag, mar veur mien een weet, welke wel of niet waor bin.

Jan Poot

Op de hoek van de Bosrand en de Grieteweg stung ut Grieze Huus, un tehuus vur oud-kolonialen, die daor hun leste jaoren sleten naodat ze uut Indië waren terug'ekommen. Un hele bekende bewoener was Jan Poot, hoe hie echt heette weet ik niet, mar iedereen noemde hum Jan Poot. Dat kwam umdat hie un houten been had, geen echt gevormd kunstbeen mar un ronde houten stok mit un rubberen dop dur onderan. Jan zat veul bie café De Halve Maon an de Harderwiekerstraot, beter bekend as café De Twee Sneetjes. De baos was Gradus Schut, deur iedereen Pa Schut 'enoemd, en zun twee dochters, Riek en Mien, dreven ut café. Jan Poot had daor

zo'n beetje zun eigen plek naost de toog van waarut hie alles goed kos bekieken. In ut café was un biljard waar je op moggen speulen tegen betaoling van un paor dubbetsjes per half

uur. Mun vriend Peter en ik hen dur vaak 'ebiljard, mar zukke beste biljarters waren we niet, we maakten nog welus un misstoot.



Op un avond waren we weer an de gang en ik miste un hele makkelijke bal en Jan Poot zei toen dat hie die bal wel mit zun houten poot kos maken. Nao effe praoten ging de weddenschap an dat hie ut zou doen mit zun houten poot en as hie de bal maakte kreeg hie van mien un borrel en as hie miste zou ik van hum un pilsje kriegen. We hielpen Jan naor ut biljard en leunend tegen de tafel pakte hie un keu en stootte of en maakte de bal. "Zo", zei Jan, "die hek verdiend", waarop ik zei dat dat niet zo was want hie had 'esteuten mit de keu en niet mit zun houten poot. Mar ik zat dur wel an want hie had niet 'ezeid dat hie zou stoten mit z'n houten poot mar dat hie de bal zou maken mit zun houten poot en die had hie an. Ik het hum dat borreltje 'egeuven en laoter heurde ik dat hie dat geintje wel us vaker flikte. Jan is ok un keer op un kruujwagen naor huus 'ebrocht umdat zun houten been 'ebreuken was. Mit zun half dronken kop is hie mit zun houten been in un ofvoerputje in de straat terecht 'ekommen en toen lag hie languut over de grond te rollen. Mit twee man hen zu um toen op'epakt en in een kruujwagen 'eleid en naor ut Grieze Huus 'ebrocht. De directeur was eerst merakels kwaod umdat hie docht dat Jan weer te dronken was um te lopen, mar toen hie ut gebreuken stukje hout zag is hie aordig in'ebunden en mocht de zuster Jan naor zun kamertsje brengen. De timmerman het un nije poot 'emaakt en laoter liep Jan weer met un mooie, nije houten been deur ut darp.

+++