

Waor of niet waor ?

Dick van Bloemendaal, *tekening* Gerard Schut

Hele kleine verhaoltsjes die soms warkeluk gebeurd bin en verhaoltsjes die ik uut mun duum'ezeugen het. Vur julie un vraag, mar vur mien un weet, welke wel of niet waor bin.

Nije bewoeners.

Hendrik en Jans Timmer woenden buutenof op un klein boerderietje, waor ze al vanof hun trouwen ware komme woenen. Ze begossen de leste tied wat krakkemikkug te worre, en toen zèègt hun dochter Els, da'ze beter in un bejaordenhuus kosse gaon woenen. Dat leek ze eerst helemaal niks, mar nao verloop van tied leek ut ze ok mar beter. Ut huus hen ze verkocht en toen bin ze naor Elim 'egaon.

De nije bewoeners waren Henk en Sophie Jansen, minsen uut Amsterdam, die grèèg op ut platte land wouen woenen, um daor wat te gaon boeren. Ze han as eerste un keu 'ekocht waor ze mee wouen gaon fokken. Op un middag kommen Hendrik en Jans bie ze op visite en nao de thee leuten ze ut varken zien. Hendrik vreug zo



langs z'n neus weg, of ze ut bie dit ene varken woue houwen, waarop Henk zèègt, "Natuurlijk niet, maar wat moet ik daar aan doen". "Daor moe jie niks an doen, dat moe je an un beer overlaoten. Ik ken un boer in de

buurt mit un beste beer, die joe zog wel kan dekken. Ut kost wel un paor stuuvers, mar dan he'je ok waor vur je geld", zèègt Hendrik. Um dat ut niet veer fort is, zet Henk un paor dagen laoter ut varken

in de kruujwagen en gaot op pad. Bie de boer an'ekommen doet de beer zun wark en toen vreug Henk an de boer, "hoe weet ik nu dat de beer zijn werk goed gedaan heeft?". De boer antwoord, "As je varken marregevrog in de moddepoel ligt te schoddeken is ut vur mekaor. Mar staot ie op ut dreuge, dan moe je nog un keer terug kommen".

Henk gaot blie naor huus en de volgende marregen kiek't 'ie uut ut raam en ziet dat ut

varken op ut dreuge

staot. Hie zet z'n

varken weer in de

kruujwagen en ut

ritueel van de

veuruge dag

herhaolt z'n eigen.

Daags daarop kiek't

Sophie naor buuten

en begint hard te

lachen, waarop Henk vraagt wat of dur an de hand is. "Je moet weer

naor de boer, want het varkentje vond het schijnbaar zo fijn, het zit

al in de kruiwagen", zèègt Sophie.



Uteindeluk is ut toch goed "ekommen en hen ze un mooie toom biggen "ehad.

+++