

## *Herinneringen aan de Kerkstraat 44*

**Nico van Boeijen**

### Aflevering 2

In aflevering begonnen de herinneringen met opa Willem van Boeijen, die trouwde en kreeg kinderen, de oudste zoon Steven nam later de zaak over en ging door met de herenkapsalon en in de winkel sigaren en sigaretten. Steven trouwde in 1932 met Anna de Gier (oudste zus van Roel de Gier) en zijn kregen vier kinderen Willie (1937), Nico (1939), Dinie (1941) en Annet (1953).

Wij zijn opgegroeid in de oorlogstijd, maar wij hadden geen be-



sef, hoe moeilijk het was voor veel mensen, ook bij ons in de straat voor en in de Achterstraat waar onze tuin was. Op deze foto links, de fietswinkel van Henderik Simon (de "pupekop") met daar voor twee jongens bij de boom, die langste (l) is Henk van Losenoord daar naast (r) Nico v.B. De stoep en straat waren toen netjes en glad met tegels en stenen. De dame op straat die met de kinderwagen loopt, is de trotse Trien Blauw (Pieper). Zij is degene die de wandelsport in Putten jaren heeft helpen be-

sturen en elke zaterdag liepen de wandelaars dapper door de omgeving van Putten. Trien Blauw was blij met haar club en de vele wandelaars.

Het huis rechts van Van Beek is nu „de Dikke Deur" en verder naar achteren ..... de bomen van Aartsen. Zo rond om ons huis was het altijd druk en gezellig, zo ook in de werkplaats van Simon naast onze tuin. Daar waren de Doesjes aan het trommelen en muziek aan het maken. Die groep noemde zich K.M.D. "Klein Maar Dapper". Vooral Hennie, die was de kleinste en ... liep voorop te trommelen bij Exelcior, dan Dick, die kon alles goed en broer Kees liep met de grote trom op zijn buik , wat een mooie tijd, alles kon toen nog.

Aan de overkant had je de Poll, een vakantie-oord met als beheerder Cor Wilders die uit Amsterdam kwam en ... ja wel op zondag met mooi weer in de korte broek met zijn gezin ging fietsen en zelfs Antje Priem ging mee, die werkte daar .... maar op zondag ..... Ook kon je daar leren dansen, achter in de eetzaal. Van de gemeente kon dit eigenlijk niet, maar na acht uur ging de deur op slot ... en een gesloten club was niet verboden. Maar de tijden veranderen en ook een trouwfeest was daar goed en langzaam maar zeker ...dus zeker langzaam begon het ijs te breken en "die Wilders valt best mee" hoorde je zeggen.

Volgende keer ga ik de bocht om, de achterstraat in, van uit onze tuin.

*Nico van Boeijen*

+++