

Oud-Putten: Café “De Halve Maan”

Nico van Boeijen

Café “De Halve Maan” van de dames Schut (Riek en Mien) had de bijnaam „De twee sneetjes”, stond aan de Harderwijkerstraat met uitzicht op de Korenlaan. Een gezellig café om even snel naar binnen te wippen en waar de glaasjes tot precies aan het schenk randje vol ging en geen druppel meer.



In de dagen van het „Grijze Huis” aan de Grieteweg, waar de Indië-gangers hun laatste dagen konden slijten, waren deze mensen blij met een café in de buurt van hun onderkomen . De beheerders, de heer en zijn vrouw Van de Jagt, hielden alles zo goed mogelijk op orde. Want deze soldaten waren zeer ruig en werden door de Puttenaren KIEKERS genoemd. Het bankje op de hoek bij de school, waar ze op zaten te kieken (kijken) staat er nog. De ‘beteren’ uit het K.N.I.L. met een rang van korporaal en hoger zaten op Bronbeek in Arnhem, in hun uniform zwart met

oranje en een hoge pet op. Na een bezoek aan het café liepen de mannen door de Korenlaan en door de tuin naar het “Grijze Huis”. Als de soldij binnen was namen ze er veel meer en waren dan zo zat dat ze de bocht net niet goed konden nemen. Zo lagen ze dan in de moestuin . De familie Van de Jagt heeft later in die tuin een huis laten zetten en noemde het huis „ De Ruige Hoek”. Deze naam staat er nog steeds op. Er was er ooit één, die kwam bij Roel de Gier om zich te laten scheren. Hij kon slecht lopen. Als hij klaar was ging hij met hulp naar buiten en kreeg hij een zetje in de rug..... Daar ging hij dan lopend naar het huis. Deze man werd "DE SOLEX" genoemd. Het café is in oktober 1987 gesloten, en zo is ook een stukje nostalgie verdwenen.

+++