

## De Pol

Nico van Boeijen

Op de hoek Kerkstraat-Achterstraat-Molenweg staat al jaren 'De Pol'. Men is daar nu aan het verbouwen en opknappen. In de jaren 1940/1945 was vakantiehuis 'OP DE POL' omgetoverd tot politiepost en werden mensen die opgepakt werden daar opgesloten. Ook mensen die ondergronds werk deden. Zo ook Gerrit van Domselaar. Hij wist veel en had in de scheersalon van mijn opa veel contacten. Hij zat vaak voor verhoor op de POL. Vanuit de salon zag men alles en duurde het te lang dan nam opa een krant vol met afgeknipt haar erin, stopte die in de kachel die in de winkel stond en snel was er buiten een vieze brandlucht. De mannen die binnen zaten riepen snel "BRAND"! en gingen onze deuren open om te kijken waar de brand was. Achterom was de vluchtweg naar ..... ons washok, een deurtje door naar Geurt van Pietje, dan via van Losenoord naar groentenhandel Schipper en soms verder tot bakker Slot. De agenten maar kijken en zoeken ....., iedereen spoorloos verdwenen. Niemand wist wat de bedoeling was en opa werkte verder en wist genoeg. Na de oorlog hoorden wij veel van deze verhalen die opa op zondagmiddag aan ons vertelde.



Het gebouw was eerst 'Hotel de Mots', daarna vakantiehuis 'OP DE POL', vervolgens opvanghuis voor mensen uit Ned.Indie en tenslotte een bank.

+++