

Twee foto's

Nico van Boeijen



Deze twee foto's zijn van rond 1960, genomen door en gekregen van Bernard Willem- sen. Combinaties van paard en woonwagen zijn er nu niet

meer op de weg, de laatste die ik zelf heb gezien was van Piet Bijl, maar dan met een trekker er voor. Piet Bijl is later op de Roosendaalse weg gaan wonen.

Op de foto zien wij hoek Achterstraat/Molenweg, waar nu het 'inloophuis' is. De weg heette toen het Jan Duum steegje (daarover direct meer).



Mijn opa Willem was kapper en hij had een broer Jan van Boeijen die ook kapper was en hier rond 1930 woonde en werkte. Scheren was toen een probleem voor mannen zonder tanden en met ingevallen wangen: om de wangen bol te krijgen, kregen ze een bal in hui mond. Jan deed dat met zijn duim dat scheelde 2 cent per keer. De weg kreeg toen de naam van het Jan Duum steegje.

Deze Jan trouwde met Peetje Posthouwer

uit Ermelo en kreeg alleen maar dochters en deze dochters trouwden weer met de gebroeders de Bruin die zand en grind transporten deden en nog worden de afstammelingen met „duum“ genoemd. Mijn vader vertelde , dat hij de kleinste was van de broers.

Zij die vanuit het buitengebied lopend uit Huinen ter kerke gingen, gingen hier op het weggetje vaak even op de hurken zitten om zich te ontlasten: “het poepesteege”.

Halverwege het pad, achter het hotel de Hots, was de locatie voor de vergadering van de “Tien Malen”, waar de bewoners van o.a. Hellerveld, Renselaar, Boeijen het benutten van de “woeste gronden” regelden: bos, velden en broeken. Na de vergadering werd in hotel Mots dan een afzakkertje genomen.

+++