

Een kleine familiegeschiedenis

Nico van Boeijen

De eerste foto uit 1914 is een afbeelding van de geneeskundige troepen in Laren, met Evert van Boeijen (links). Deze Evert, een broer van mijn



opa Willem, was voor in de Kerkstraat kapper en caféhouder, maar ging na zijn militaire dienst verder als alleen caféhouder, wat hem beter lag. Alle kapperspullen gingen naar mijn opa Willem.

De reclame van zeepfabriek De Vergulde Hand (hierna) geeft een indruk van de toenmalige gang van zaken in een kapperszaak. Klanten scheren, twee maal per week, muziek maken; veel kletsen, ruimschoots de tijd nemen. De voorstelling ging als schilderij van mijn opa naar mijn vader, ook kapper, en later naar Roel de Gier. Voor mij ome Roel, die mij het vak leerde.

Roel de Gier, geboren op 12 januari 1923 in Schoonhoven, kwam op aanraden van zijn moeder als 19-jarige in 1942 (middenin de oorlog dus) naar zijn oudste zuster Anna (mijn moeder). Hij arriveerde met helemaal niets op een oude fiets en werd kapper. Samen met Jan van de Berg op een zolderkamer boven de zaak van mijn ouders, jarenlang hebben deze twee zonder problemen samen gewerkt. Nog in de oorlog kreeg Roel de Gier verkering met Rie Meiling, ook lid van de vriendengroep "de 17 balletjes blauw" (de groep telde 17 personen. Ik weet nog de namen van Riek en

Jans Jansen van de Postweg. Zij brachten onze oma in de oorlog op een bakfiets van hun vader naar Schoonhoven, een rit van 80 km heen en weer terug. Dat had men toen voor elkaar over .



Ome Roel en tante Rie trouwen in september 1948 en woonde in bij schilder Tijs Meiling, de vader van tante Rie. In 1958 verhuisden zij met de kapsalon naar de overkant en begonnen zelf-

standig met "HERENKAPSALON de GIER". Mijn ouders zaten in de Dorpsstraat als "DAMESKAPSALON van BOEIJEN". Oom Roel is op 94-jarige leeftijd overleden en wij komen nog steeds graag bij Tante Rie die alles nog weet en veel kan vertellen. Het schilderij van De Vergulde Hand komt bij haar vandaan.

Tot slot nog dit.

Opa knipte kaal met een kuifje ... dat was mode. Steven knipte kort gedekt, Roel o.a. Elvis kapsels en Nico knipte lang haar bij mannen en later weer korter. De dames nu weer kaal met een kuifje maar de kuif is nu lang.

Wat is mode ?

+++