

Hein Trip (a)

Nico van Boeijen

Een bijzonder mens, die met humor door het leven ging keurig in uniform als postbode bij de P.T.T. Dat was een goede baan met veel verantwoording voor alles, niet alleen de brieven bezorgen maar ook de AOW. ... kinderbijslag ... pensioen ...en de nodige zegels en pakjes, alles op de fiets met de bekende tassen. Aan het einde van de rit moest alles keurig worden afgehandeld op het postkantoor. Voor deze baan moest de eed worden afgelegd en daar was Hein duidelijk in, en praten over anderen was er nooit bij, hij riep altijd "APOEA" en liep door.

In de oorlog moesten veel ambtenaren naar Duitsland voor de werkverschaffing en ook Hein moest naar Koningsbergen toe. Zwaar en veel werk was het en ook daar vertelde hij niet veel over, toen hij lopend en liftend weer thuiskwam (1945), stond zijn vrouw stil van schrik en riep "oh , leef je nog?" Kom binnen ... moe en met oude versleten schoenen en vieze kleding aan werd er feest gevierd in huize Trip.

Zorgen voor het gezin en hemzelf zat in zijn bloed. Zo ging hij bij een boer in Huinen, zijn wijk, met de post naar binnen en ziet dat de pan met boerenkool leeg is, hij loopt naar de hangende rookworsten toe en zegt: "wat ruiken die lekker, oh heerlijk", zegt de boerin: "wil je er een mee- nemen". Hein antwoord; "graag en voor vanavond nog wat boerenkool op de kop tikken". De vrouw staat op en tien minuten later fietst Hein zeer tevreden met alles naar huis toe. Ook rond oudjaar is het feest, Hein een borrel? "APOEA lekker", ook dat is het leuke in ons dorp waar je er altijd twee moet nemen (op een been kun je niet lopen) dus de tweede komt en Hein pakt zijn lege fles kiest de borrel er in "zo voor vanavond" waarop die boer zegt "heel verstandig hoor".



Wordt vervolgd

Op deze foto rond 1950 staat Hein Trip 3e van rechtsboven, daaronder Gerrit Termaat en daaronder Gijs Simon, deze opname is voor het postkantoor genomen. Deze foto is van zoon Gerrit Trip en die hoopt op meer namen, wie kent er meer?

*Naar aanleiding van bovenstaande vraag stuurde **Dick van Bloemendaal** ons de volgende namen op.*

Bovenste rij van links naar rechts :

E. Achterhuis: kantoorbediende, Jan Renes: kantoordirecteur, Marinus Grift: besteller, Peter Loozenoord: besteller, Henk Tijssen: hulpbesteller, Jan Renes: kantoorbediende, Hein Trip: besteller, A.Vierwind: hulpbesteller, W. Lubbersen: besteller/voorman.

Tweede rij van links naar rechts :

Nui van Bloemendaal: hulpbesteller, Gerrit Termaat: besteller, Dolf Buter: hulpbesteller.

Onderste rij van links naar rechts:

Aalt Glismeijer: hulpbesteller, *Wouter Goettsch*: hulpbesteller, *Gijs Simon*: besteller, *J. Brandenburg*: besteller, *Bertus Lubbersen*: telegrambesteller.

De foto is gemaakt in 1946 voor het postkantoor in de Dorpsstraat. De gegevens zijn ontleend aan het boekje, *De Puttenaren van Gijs Huisman*, november 1982, drukkerij De Courier.

+++