

Herinnering

Nico van Boeijen

Heden middag om vier uur reden wij voorbij de plaats van de oude gasfabriek. Het is augustus 2008.

Jaren geleden, als kind, hoorden wij nog de luid klinkende bel zo rond 12.00 uur van Aort Buur. Aart van den Hoorn, geboren op 08-10-1884, was „Gemeentewegwerker en Omroeper der Gemeente Putten”. Hij had een duidelijke stem en hij kon lezend spreken. Mijn vader zei: „Hij heeft een stem als een kerk”. Op de hoeken van de straten in het dorp ging de bel en Aort Buur stond daar



*Foto: Aart van den Hoorn,
geboren 08-10-1884, verkregen
via Tijs van den Brink*

met een mededeling zoals: „ Hedenmiddag, om vier uur, vlees aan de noodslachtplaats nabij de gasfabriek”. Dit werd twee of drie keer herhaald en dan stapte Aort op de fiets en reed naar de volgende hoek.

Het noodslachten gebeurde in een ruimte naast de oude gasfabriek aan de Nijkerkerstraat . Als een koe of paard een poot (been) of wat ook brak, ging het dier naar de gemeentelijke slachtplaats, dat bracht het meeste op. Bijna iedereen had wel één of twee varkens in het keuenhok, maar nu was er goedkoop rundvlees! De huisslachters Vonhof en Ep van Malenstein waren vaak de aangewezen mannen en de keurmeester had het laatste woord. De kosten moest de boer betalen en de restopbrengst was voor hem. Al deze dingen konden gewoon en zijn verboden in deze tijd . Een verbetering? Nee, het is nu een andere tijd, er mag gewoon niets meer. Straks is alles klaar, de grond schoon, de fabriek weg, opstallen weg ja, opgeruimd staat netjes?

+++