

Op Deze Foto

Nico van Boeijen



Op deze foto, weer bij de pomp midden in ons mooie dorp, zien wij een opname genomen rond 1950 en met de klok mee eerst de muur van de tuin van van Ganswijk en Walterus van Dam die zijn auto's had staan in de stal van Gerrit van Dam met de uitgang in de kromme straat. Dan links de oude zaak van van Ganswijk met de stoffenzaak en achter de toonbank de dames Marie van Pijkeren en Beerdje van de Brink, twee vrijgezelle dames met veel humor.

Dan nog net te zien de oude stal van Gerrit van Dam (nu RABO bank) waar vaak in het stroo gekke Hendrik en Dolf een middag dutje deden en wij als kinderen naar deze twee riepen "wakker worden".

In de oorlog was de Heerdt verbrand van daar was nog de kale plek te zien waar de vrachtauto staat van "expeditie de Veluwe" van Gerrit Nout en Evert van Beek die reden naar Arnhem en Harderwijk Amersfoort. Het is woensdag, er is dus markt en er zijn

kramen te zien, links onder de boom de viskraam van Foppen (Hendrik van Jannetje) met er achter nog het oude verkeersbord met Voorthuizen er op en Barneveld en rechts af Harderwijk en aan de linkerkant Amersfoort.

Ook is er nog net een kraam te zien met bloemen en voor de kerk staat de auto van Jaap Vos een mooie "citroen" was de roepnaam van toen . Deze foto is genomen midden in de zomer in opdracht van Harrie van der Beek van de speelgoedwinkel naast de Lido de snoepwinkel van Zegers en de dame met hoed is mijn tante „A „ (van Aartje) die heel deftig was. Ze woonde midden in het dorp en haar naam was "van der" en niet zo als in heel Putten gewoon "van". Haar broer Steven zat achter in de Kerkstraat (mijn vader) en die zei vaak tegen ons "verschil moet er zijn".

Wat deze tante niet wist, was dat haar dochter Alie altijd bij ons was om te spelen in speelkieren en dan werd omgekleed door mijn moeder in haar mooie jurk en witte sokken als zij weer naar haar huis ging. Jaren later, toen haar schoonzoon de centen bijna op had gemaakt, zijn er veel gesprekken gevoerd hierover met haar en zo was het toch nog een aardige tante waar wij elke week even binnen kwamen om te praten over vroeger.

Zo zie je, blij jezelf, dan val je nooit tegen.

+++