

## *Op deze foto*

Nico van Boeijen



Op deze foto zien wij de molen „Het Hert“ van de familie v.d.Poll met hun woonhuis. De zandweg ervoor is verdwenen en is nu de drukke Engweg.

Aan de rechterkant van de molen woonde Kees Kei en daarnaast Wolbert van Westening met zijn zoon. Die zoon was de bekende Evert de schillenboer die met zijn kar door het dorp liep met de roep „he je nog sellen nog“. Hij was 2 x per jaar jarig, dat stond op een briefje. Hij had bij mijn vader de keus: of een stuiver of drie centen voor de schillen. Hij nam de drie munten, dat is meer dan èèn en riep dan "dank je nog nog" en liep door zonder de schillen mee te nemen.

Daarnaast had je een snoepwinkeltje en wat kruideniersspullen van de zussen van Elten. De jongste van die twee kwam bij ons in de kapsalon praten over een lange broek die ze zo mooi vond en graag wilde hebben om haar lelijke benen mee te bedekken, maar "jammer dat het niet mag van de kerk". Mijn vader antwoordde: "doe het op doktersrecept tegen blaasontsteking". Zij naar huis, al snel liep zij rond in een mooi rood broekpak en ... geen mens vond het gek.

Aan de linkerkant van het hekje voor de molen stond het oude weeshuis van de baronesse van Palland . Dit werd later het oude 'mannenhuis' bestuurd door het echtpaar van der Steld. In het linkergedeelte woonde de mannen onder leiding van vader van der Steld en in het rechter gedeelte de vrouwen onder leiding van moeder van der Steld. En oo, wat waren er veel regels voor alles wat niet mocht, o.a. geen drank. Dus werd er soms stiekem gedronken.

Weer later werd dit oude weeshuis het rusthuis „Elim“ voor dames vanaf 60 en heren vanaf 65 jaar. Aanvankelijk een kleine kamer met bed, klein tafeltje, twee stoelen en een keukenhoekje voor afwassen en koffie zetten en met één stopcontact voor een lampje. De aannemer Graddus Beernink vond dat tijdens de bouw genoeg. Mijn vader zei nog: "Man doe er toch twee in de keukenhoek en twee in de kamer", maar nee, dat was te duur vond Graddus. Twee jaar later kwam het er toch en Graddus zei: "Jammer van het geld". Ach, die goeie ouwe tijd. Nu weer jaren later zijn de kamers ruimer met een eigen badkamer, en niet te vergeten de gezellige hal om samen koffie te drinken. Toch blijven de meesten bewoners op hun kamer zitten. .

+++