

## *Op weg naar oma en opa van Boeijen*

Nico van Boeijen

Op weg naar oma en opa Van Boeijen die zo'n 65 jaar geleden op de Parklaan hoek Oranjelaan woonden, liepen wij er in de zomer en op zondagavond naar toe om groente te halen uit hun moestuin. Via de Kelnarijstraat de boerderij van Willempje Boeve, Gerard Hooier, de radiowinkel van Knobbe (later Van Zomeren) en de slagerij van Frans Goettsch, met daarnaast rechts op de hoek bakker Van Kernebeek.

Aan de linkerkant naast de eierhal woonde schilder Hendriksen die ook bij de brandweer was. Brand melden moest bij zijn adres, zodat hij, zijn vrouw of zelfs hun kinderen de alarmbel konden bedienen. Daar achter slager Peter Goettsch, een paar woonhuizen van de familie Beijnen, en dan de opslag van de gemeente en de brandweer. . Rechts boekhouder Schuitenmaker en de SWING-fabriek van de scheermesjes. Op deze locatie nu het gemeentehuis met de parkeerplaatsen.

Na de houtopslag van Reindert van Beek (Reindert van Rut) en het R.K.kerkhof stonden er verder geen huizen en kon je kiezen: via korenvelden een zandpad links naar de Beukenlaan, of een zandpad langs de R.K. Kerk (zie foto) met enge bosjes en bomen tot de Korensteeg en dan door de tuin van bakker Zegers.

Op de Grietenweg bewoonden KNIL-soldaten het "Grijze huis". Vaak zaten zij op het bankje op de hoek Harderwijkerstraat - Grietenweg te kijken (kieken); op zondag liepen deze "kiekers" vaak op het bosjespad, dat daardoor de naam "het enge bosjespad" kreeg. (Soldaten met een hogere rang woonden op Brombeek.)



Op bijgaande foto staat de R.K. Kerk nog heerlijk vrij midden tussen de korenvelden, geen bomen er omheen, geen Stroud, geen huishoudschool, geen Pancratiushof... Wat was het dorp toen

leeg, en wat is er veel veranderd in die 65 jaar!

+++