

Oud Putten (2)

Nico van Boeijen



We vervolgen onze wandeling door de Dorpsstraat zoals die vroeger was (deel 2).

Op de foto is nog net de winkel van v.d. Zanden te zien, die op een avond in brand stond. Veel publiek erbij. Ook Dik Krol, zijn

werkplaats grensde aan het brandende pand en zelf was hij bij de brandweer, stond stijf van schrik toe te kijken. Er is geen nieuw huis voor in de plaats gekomen, nu is daar het pleintje voor de viswinkel van Foppen.

Ook het aanzien van het doktershuis werd veranderd, jammer, want het was zo'n mooie voorkant. Achtereenvolgens woonden daar dokter Groenevelt, dokter Doevedans en daarna dokter Van den Hof, die bij ons ouderen bekend stond als een goed en rustig mens. Naast het doktershuis woonden de zusters Stien en Steef van Boeijen. Steef was onderwijzeres en bij haar eerste les zat mijn vader Steven in haar klas, en ik zelf bij haar laatste les. Op mijn vraag aan mijn vader: "ze had zwart haar en nu is ze wit, hoe kan dat?", antwoordde hij snel: "o, uit een flesje" - later snapte ik het pas. In het huis van de zusters kwam later schilder v.d.Engel en nu Hoogebeen.

In een witte boerderij zat de beginnende huisarts Van Ballegooijen de Jong met er naast twee gezinnen. Na afbraak van boekhandel

Le Noble , nu Bruna en Hans Anders met brillen.

Op nr.28 de fa. Van Essen met een Jamin winkel: voor al het ijs ... 10 cent gewoon, 15 cent met chocola ... lekker! Later een café. Als op een zaterdag K.M.D., Kars Foppen voorop, met de majorettes door de Dorpsstraat aan komt lopen, gaan twee stoere jongens uit dat café languit op straat liggen met hun gezichten naar boven. Kars riep "doorlopen!" , wat de dames braaf deden over de gezichten heen. Wij lachen en de jongens... gauw de kroeg weer in! Naast dat café weer een Van Essen, de banketbakker met koekjes, gebak en bonbons; later Knevel, nu te koop.

In het midden van de straat, waar nu Bakker Bart zit, was de zaak van Kuiper (ijzeren Herman) met kachels, gereedschap, spijkers enz., en, in hetzelfde winkelpand, ook een afdeling voor huishoudspullen als kopjes, borden e.d. Daarnaast (nu: bedden van Kok) Daan Kuiper met lampen en radio's. Dan kreeg je ELANTO (=Ellie en Anton) van Losenoord: creatieve dingen en leuke verjaardagsgeschenken. Verder nog bloemen van Kas en een kledingzaak.

Nu zijn we bij het oudste straatje van Putten, waar ooit de Kozakken waren gelegerd en waar de school van Meester Kemink stond: de Krommestraat. Hier ook de garage van Wolter van Dam met twee auto's (één op de foto), en de stal van de Heerdt (nu RABO Bank), met op de balk geschreven "toen Pedro voor het eerst in Putten kwam stalde hij bij Jan van Dam".

En ja, tot slot de oude uitspanning de Heerdt met zijn feestzaal voor bruiloften en partijen. Met muziek, polonaise en luidruchtig gezang van "...wij gaan nog niet naar huis..." - maar om elf uur 's avonds was het stil. Met de Ossenmarkt lag er zand op de vloer en was het gezellig in en uitlopen en veel drinken. Soms hadden kooplui ruzie om geld en werd het knokken op straat, maar ... rond drie uur 's middags was het dan weer rustig in het dorp.

+++