

Rimpeler

Nico van Boeijen

Deze foto is genomen vanaf het station de Stationsstraat in en de weg rechts is de Rimpelerweg. Aan de linkerkant vier huizen



met ijzeren raamkozijnen en dát was nieuw voor die tijd. In de bosjes aan de rechterkant ben ik als kind met mijn vader wezen HOP-plukken om daar bier van te maken. Grapje, mijn vader dronk geen bier, alleen 2 citroentjes met suiker. Hij leerde mij daar aan de Stationsstraat 'plukken in de natuur' zoals vlierbessen voor de jam die wij vervolgens met smaak op aten.

Onze zoon Corné is geen natuurmens geworden, hij ging liever sleutelen in de schuur. Eens zag hij in de kapsalon zijn oude juf zitten. Hij ging naar haar toe en zei: "Dag juffrouw van Boven". Zij keek hem aan en zei: "Ik ben mevrouw Ruiters". Corné draaide zich om en zei tegen mij "Ik weet het toch zeker" en liep weg. Wat hij niet wist, was dat zij intussen was getrouwd met Jaap Ruiters die op boerderij Rimpeler woonde en dan ben je mevrouw .

Corné en zijn vrouw Astrid zijn op Wijkhoven gaan wonen. Toen hun twee kinderen Yara en Thijs een fietsje kregen , was het: ""Mamma ga je mee naar de buffels?" Dus met hun moeder er achteraan reden ze er naar toe en daar stonden ze: "kijk dat zijn nu buffels en die geven melk voor kleine en zieke kinderen en die

worden dan zo sterk als een buffel". Moeder Astrid vroeg verbaasd: "Hoe weet je dat?" "O, gewoon van opa" en ze fietsten weer verder. Nu, weer later, zijn de buffels weg. Er is een rotonde gekomen en er komt nieuwbouw, wat een verandering in ons rustige dorpje .

Ter afsluiting van deze aflevering over Rimpeler, nog een gedichtje van Jaap Plomp die er al woonde vóór deze plannen.

Rimpelerweg

Een flauwe bocht, een bomenrij.
Er staat in eens een Dixi bij.
De woningbouw is nu begonnen.
Ik heb die liever niet voor mij.

Ik snap het wel, het zal wel moeten,
Maar laat daarvoor geen bomen boeten.

+++