

Straatweg naar Ermelo

Nico van Boeijen



Op deze kaart ziet u het midden van ons dorp Putten bij de pomp, met

daar achter het huis van de Fam. Van Boeijen en aan de linkerkant de kerk met nog net een stukje huis van -wat ik weet van horen zeggen- 'Willempje Boef'(de fam. Boeve). Achter de kerk nog net te zien de smederij van Van der Zanden, die goed was in het beslaan van paarden.

De twee mannen die staan te praten zijn I. Jansen en R. van de Zee, deze laatste was groenteboer en woonde op Groot Spriel, het eerste huis links, waar later de fam. Roosen woonde. Jansen, die kleine man is geboren op 6 november 1908, hij had als bijnaam rooie Henk (rood haar), hij was grondwerker van beroep en op zaterdag verdiende hij bij met ijsverkoop. Hij was getrouwd met Berendien Termaat een dochter van de schilder Aart Termaat. Zijn woonden aan de Garderenseweg 41. Zij hadden vijf kinderen dus er moest brood op de plank komen. In de oorlog is hij ook weggevoerd en overleden op 23 december 1944. Hij is herbegraven in Veerse bij Meppen. Zijn vrouw is 96 jaar oud geworden.

Na de oorlog was er weer een ijswagen van Bartus van Beek met de naam van Beek ijsco.

+++