

Uit een nest van 11 kinderen

Nico van Boeijen

De opa van mijn vader was Steven van Boeijen, geboren in 1847 en hij trouwde in 1873 met Gerarda Areense, geboren in 1848 uit Garderen. Zij was de dochter van Willem de snieer van de snieerskamp, (het huis heet nu nog zo) deze naam gaf men aan een kleermaker.

Steven en Gerarda zijn begonnen in de Kelnarijstraat, waar later Gerard Hooier zijn klompenzaakje had, een ruimte met één kamer voor, met daarnaast een slaapruijnte en er achter de keuken. Na de eerste twee kinderen in die donkere ruimte was het snel iets groter gaan zoeken, dat was in de Kerkstraat op nr. 6 waar het gezin snel groter werd. In die tijd was het maar hopen dat het goed ging met de ge-



zondheid. Hier dus niet echt, er bleven er maar vijf over van de elf, met drie er van als kapper en een caféhouder, alles in één ruimte waar veel gezongen werd tijdens het wachten. De jongste noemde ze Jan Duum, dat was de kleinste, vandaar deze naam

en hij woonde in het Jan Duumsteegje, later het poepensteegje en nu de Molenstraat. Op zondagmorgen, voor kerktijd werd er alleen geschoren, dus alle dagen open en werken, maar wel ontspannen en geen haast zoals nu. Zelfs de dames namen het nodige mee van de kruidenier, die hadden de zondag om rustig de hele dag te besteden met twee keer naar de kerk te gaan en koffie of thee te drinken bij de bewoners rond de kerk, waar later de fiets werd neergezet .

Mijn opa is in 1904 voor zichzelf begonnen op nr. 44, omdat hij een vrije zondag wilde hebben. Dat werd hem toen door velen kwalijk genomen ook door zijn twee broers, die wel moesten scheren en opruimen na kerktijd. De cafébaas Evert, trouwde met Ep v.d. Brink zij hadden geen kinderen maar als rustige man was hij achter de tap, heel goed geschikt. Op deze foto, oud en bijna vergaan is nog goed te zien hoe hij er uitzag. De twee personen voor de bar zijn Rein Arendsen (geboren in 1900) met (l) zijn jongere broer Jan, die als student graag bij oom Evert kwam om een pilsje pakken. Als je dominee wil worden kon dat eigenlijk niet, volgens de mensen uit dit dorp, maar bij deze oom was dat geen bezwaar en daarom kwam hij er vaak. Na jaren studeren is hij toch dominee geworden en stond hij jarenlang met veel genoegen in Bunschoten/Spakenburg.

Tot de volgende keer, dan komt er meer

+++