

## *Uit een nest van 11 kinderen (3)*

Nico van Boeijen

Deel twee eindigde bij 'het schrassert huisje'. Hierin woonde de fam. De Mots, tegenover de kapper met het café van Boeijen. Jaren later hoorde ik hoe het toen was als burens in die goeie ouwe tijd.

Nico, wil je komen om mijn haar te knippen ik ben ziek geweest en durf er nog niet uit en wil je Graddus dan ook kortwieken? Dat was de vraag van Griet Kous (de moeder van Jan Kous, DE zwarte PIET samen met DE Sinterklaas Lub Schuit ). Griet trouwde voor de tweede keer met Graddus Bakker. Met een tas vol knipspullen ging Nico daar naar binnen. Hij knipte dan zo het ging eerst de dames, en dan de heren, 'ik hoef geen van Boeijen aan mijn kop' was het met een duidelijke stem en zoals het vaak gaat, met tussenkomst van de vrouw, 'toe nou maar' en Nico knippen, maar hij was ook nieuwsgierig en vroeg waarom niet. 'Wil je het weten?'



Mijn eerste vrouw komt uit het nest van de Mots uit de Kerkstraat, tegenover die zuinige lui van de overkant, als Pa op bezoek ging kreeg hij alleen koffie en eenmaal thuis nam Evert zelf een borrel en gaf niks weg. En nog wat, Pa kreeg van de diaconie zijn centen en moest daarvoor orgel trappen in de ouwe kerk. Als die Kaatje van Boeijen speelde die een heel lang voorspel gaf en nog een riedel er achteraan en Pa moest maar trappen. Weet je wel hoe dat huis genoemd werd; 'de kenienen kooi', (konijnen kooi) een klein huis, met 11 kinderen 'snap je

het, of ben je er te stom voor'? Mijn antwoord was snel 'nooit van gehoord, maar leuk om te weten voor later'. Toen het kapkleed om en knippen maar zonder wat te zeggen tot hij klaar was. Daarna dronken zij gezellig een kop koffie. Van daar de naam 'uit een nest van 11 kinderen'.

*Op de foto: Catarina van Boeijen – Horseling,*

*Geboren 24-11-1856*

*Overleden 24-05-1930.*

+++