

## *Voorthuizerstraat-no.6 nu Kerkstraat (1)*

Nico van Boeijen



Op de foto is het huis te zien, gebouwd in 1905 door ene Klok, waar nu de fam. Schotsman woont. Liever buiten het dorp dan midden in een drukke straat.

Voor het huis staan L. Hendrik (1910), Pa Albert (1885), Ma Hendrika van den Broek (1887) en naast Ma, Gijsbert de eierboer, de enige die in

dit huis geboren is, dan Trientje naast zus Teuntje .

Aan de linker kant de etalage van het snoepwinkel-tje van Ma. De verkoop was om het gezin te voeden maar het leverde niet veel op. Ze verhuisden dan ook naar boerderij 'Den Hoeve' bij het station, (nu 'de oude Deel') voor de koopsom van 5500,= gulden. Pa Albert



bleef in de kippenhandel en verkocht eieren in Amsterdam. Aan

de rechterkant van dit huis, is er nu nog steeds de bedstee van toen en tevens de laatste midden in het dorp (zie de foto). Wie wil er nu nog in zo`n ruimte slapen? Eerst Pa erin dan de vrouw en dan met opgetrokken benen lepeltje aan lepeltje liggen onder een niet te lange gestikte deken. Dan, in de nacht wakker worden om te plassen; „ vrouw ik moet er even uit “ dus samen er uit, hij zijn plas kwijt, zij ook maar dan op de nachtspiegel (po), gelijk nog even naar de kinderen kijken, en hup er weer onder om verder te slapen. De po werd geleegd op het land voor de mest want weggoeien ..... dat is zonde.

*Tot de volgende keer, Nico van Boeijen.*

+++