

Voorthuizerstraat-No.6 nu Kerkstraat *(2)*

Nico van Boeijen

Eerst een fout herstellen: 'de oude Deel in de Stationsstraat' moet zijn 'de oude Deel in de Nijkerkerstraat'.

Na de fam. Schotsman woonde er de fam. van Beek en ook die maakte gebruik van de bedstee, vooral wanneer er kinderen geboren werden. Pa werkte en Ma deed het huishouden en onderhield de moestuin. Deze van Beek, zijn voornaam was Driekus, draaide vaak om alles heen en daardoor kreeg hij de bijnaam van Driekus Drei. Zo kwam hij eens bij mijn opa, Willem van Boeijen, op zaterdagavond sigaren kopen in uniform van 'de Gele Ridders', het korps in Arnhem. Hij had net een streep gekregen als soldaat, 1e klasse. Met de arm nadrukkelijk naar voren, aarzelde hij lang welke sigaren hij zou nemen. Opa vroeg aan hem: "Driekus gaat het om die streep te laten zien of om de rokerij? Hierna was het snel: "doe die maar".



Er waren 8 kinderen en èèn ervan was Evert, die had thuis een kapsalon voor heren in een kamer thuis en later aan de overkant van nr.6. Ook hij draaide er vaak om heen. Hij was lid van de C.H.U en

zat in de gemeenteraad. Er moest een wethouder komen en snel stapte Evert over naar de A.R. en werd daar als raadslid aangenomen. Opa zei hierover: "wat een draaikont die blikken dominee" en deze naam heeft hij zijn hele leven lang gehouden.

Gelukkig zijn dit dingen die nu niet meer zo gebeuren: van "hij is zus of hij is zo" en dan er een bijnaam aan geven. Nu doen ze het anders, met behulp van een taal die 'politiek' heet en ze gebruiken woorden die niemand snapt. Driekus Drei had een grote moestuin en die werd steeds groter tot bijna aan de Molenweg toe (vroeger Jan Duum Steegje enof het Poepsteegje) dat kon toen nog. Later is deze weg bestraat en breder geworden. Die moestuin leverde het nodige op, want het gezin moest toch eten. Voorts was Driekus bij een begrafenis ook klokkenluider, enz. Zo had het gezin toch genoeg te eten en hadden ze samen een goed leven.

De dochter Maria trouwde met Johannes Jan Zutekouw. Jan Zutekouw had een kamertje in de Kerkstraat bij kruidenier Jansen (later rijkschool Jansen) en hij repareerde naaimachines. Maria en Johannes kochten het huis aan de Kerkstraat. In hun nieuwe onderkomen deden ze reparaties en verkochten ook machines in allerlei maten en de bijbehorende onderdelen. Zij kregen 10 kinderen en bij elk kind dat geboren werd, gebruikte de moeder de bedstee. De moestuin zorgde voor een volle maag. Ook hadden ze appel-, peren- en pruimenbomen en hielden ze kippen voor de eieren.

Op 75 jarige leeftijd werd opa Jan Zutekouw weduwnaar en bleef hij wonen in zijn huis bij zoon Evert en schoondochter Joke. Hij overleed vier weken nadat hij 100 was geworden. Evert draagt nu de naam van deze familie, samen met Joke die als Amsterdammer in Putten kwam en er helemaal is ingeburgerd in ons dorp. Als een huis kon praten, is het dit huis wel, nu nog steeds is het de vrouw die de vruchten plukt en er wat mee doet zoals jam maken en groente en fruit verkopen, maar nu als hobby. Ik hoop dat deze twee er gezond en wel nog lang mogen wonen .

Tot de volgende keer, groet Nico van Boeijen.

+++