

## *Voorthuizerstraat nu Kerkstraat (3)*

Nico van Boeijen

Na de nrs. 6 en 8 komt huis nr. 10. Op nr.10 woonde de familie Willem van Leeuwen. Hij was metselaar en één van zijn dochters, Marjo, werd wereldkampioene trampoline springen.

Op nr. 12 woonde de timmerman Anton Gebbink met zijn gezin; hij is degene die later het ijzeren raamwerk uit de boerderij van Harmen Aertsen heeft geschonken aan het P.H.G. (te bezichtigen in Museum De 10 Malen).

Nr.14 was een dubbele bewoning en werd bewoond door Dirk van Voorst en Jannes Jansen (Jannes Haan), die later zijn verhuisd en groter zijn gaan wonen om ruimte te maken voor groenteman en marktkoopman Piet Voois. De jonge Piet zit nog op deze plaats in een nieuw huis.



*Op deze oude foto staat Tijs Meiling in zijn hemd.*

Op nr.16 was het huis van Tijs Meiling, de schilder die nog jaren werkte in een lange witte verfjas of hemd, die hij na zijn werk oprolde om met een tas aan het stuur waarin blikjes en kwasten naar huis te fietsen. Zoon Gerrit werd ook schilder evenals diens zoon Tijs, en de kinderen van Tijs zijn nu nog bezig in dezelfde branche. Vanaf 1928 tot nu toe en dat is super. Op nr.16 woonde later Roel de Gier, getrouwd met Rie Meiling die haar oude vader Tijs goed bleef verzorgen in dit huis.

Naast nr. 16 woonde nog de schilder Frits Schuchard die met zijn

paarden bomen uit het bos haalde. Het was in het dorp toen nog gewoon om paarden op stal te hebben.

*De volgende keer ga ik naar de overkant van de straat waar de gereformeerde school stond.*

+++