

Voorthuizerstraat nu Kerkstraat (6)

Nico van Boeijen

Het lukt nog steeds om de vroegere bewoners van deze straat aan de praat te krijgen. Henk Wassink vertelde mij het een en ander over de oude tijden.

Vader Muin Wassink trouwde met Johanna Kleijer en ze kregen samen drie jongens en één meisje. Goederen heen en weer van Putten naar Zwolle met een vrachtauto, die door het Hollandse leger is gevorderd en auto twee werd in beslag genomen door de Duitsers, dus dan maar met paard en wagen naar Zwolle, wat heel lang duurde. Vader is weg gevoerd en moeder ging alleen door met hulp van Dekker en van den Brink. Na de oorlog kreeg zij een tweede hands legerauto toegewezen door het rijk om zo weer te kunnen rijden en bezorgen. Gelukkig waren de jongens goed en groot om te rijden en de kost te verdienen en moeder had zo een goede oude en gezellige dag met alles om haar heen.

Daar naast woonde de Fam. van den Top, ook een besteldienst van en naar Apeldoorn, ook vier kinderen. Later woonde daar de Fam. Kroon, handel in peterolie enz. met er naast de diepvries ruimte waar ieder een een lade kon huren om zijn of haar spullen in te doen. Later kreeg men zelf een vries kast dus weg was deze handel.

Nu verder naar het dorp (naast v.d. Top) het huis van de schilder van Losenoord. Mijn gesprek met Anton begon goed en hij vertelde mij..... Als kind moest ik elke zaterdag mee met mijn vader naar kapper van Boeijen om te laten scheren, Steven begon in te zepen en mijn vader te neurien, soms zette Steven de kwast neer en zongen ze samen een lied van Johannes de Heer of een gezang en vaak zongen alle mannen mee en ik maar kijken en luisteren. Op zondag avond kwamen de burens Polhoud op bezoek met hun

kinderen. Eén van de kinderen kon goed orgel spelen en de zoon Eib. speelde trompet en wij maar zingen, hier is volgens mij zangkoor U.P.O.L. ontstaan. Mijn vader Co van Losenoord en mijn moeder Kaatje (Kateriena) kregen samen acht kinderen, de laatste, Co, is geboren na dat pa is weggevoerd. Wij zetten het schildersbedrijf voort en ik, Anton, kreeg verkering met een meisje uit Ermelo die zowaar op zondag op de fiets naar huis gebracht mocht worden. De verkering bleef aan en met moeders toestemming begon Ellie in een hoek van de werkplaats stoffen en verf te verkopen. Later zijn wij naar de Dorpsstraat verhuisd en gestart met onze winkel ELANTO (Ellie/Anton). In het huis is nog een houdbewerkingswerkplaats geweest en daar na zijn Gerrit en Rie Hop daar gaan wonen met een gezellig Café met de naam „ de taverne “.



Op deze oude foto staat het huis van de Familie van Losenoord en nu „ de Parel Staete “.

De volgende keer tot de hoek van van Dam.
Nico van Boeijen

+++