

## *Weer de Dorpsstraat ...en een stukje verder*

Nico van Boeijen

In mijn vorige verhaaltje over de Dorpsstraat noemde ik het paard op de balk van de Heerdt "Pedro". Hierover werd ik op de markt aangesproken door deze en gene, o.m. door de heer Meiling: dit was onjuist, de naam moest "Perrol" zijn. Maar wie was Perrol dan? Niemand die het wist, lachen dus. Eén ding was zeker, het stukje was goed gelezen geworden!

Commentaar van de redactie. In de Wikipedia hebben wij het volgende gevonden over "Perrol". In de roman "De Schaapherder" van Jan Frederik Oltmans komt Jan van Schaffelaar zijn tegenstander Perrol tegen en de twee vechten het uit. (zie verder de Wikipedia).



Nu deze foto van de Harderwijkerstraat gekregen van Geurtje Jansen met rechts het huis van de fam. Termaat Pa en Ma op de foto met meer personen. Hun zoon Gerrit de postbode was een bekende met vrouw Marie. Later is alles afgebroken en is de weg naar Voorthuizen doorgetrokken voorheen moest men via de Bakkerstraat naar Voorthuizen, gelukkig nu niet meer.

Naast "Hotel het Puttertje" van de heer Piet Punt was een zaal waar het mannenkoor is begonnen. Daar was ook de bushalte naar Amersfoort, door de Dorpsstraat reed de bus naar Nijkerk

en verder.

Waar nu de parkeerplaats bij de Albert Heijn is, stond lang geleden het mooie witte huisje van de klompenmaker Schuit. Diens zoon Teunis werkt veel bij Piet Punt. Die zette op een dag een nieuwe heg neer die Teunis elke dag met een gieter water moest besproeien. Zo stond eens op een zaterdag in de stromende regen Teunis daar weer te sproeien, want zo hoorde het toch.... Aan de overkant, naast de familie Schreuder, die een mooie dieselvrachtauto had, was de zaal die later de naam "Rehobot" kreeg, onderkomen van de zangvereniging U.P.O.L. en van een kinderkoor.

Op de hoek van de Poststraat richting Harderwijk stond het overdekte bushokje van de bus naar Zwolle, daarachter eerst de naaischool en later de landbouwschool. Dat alles is nu verdwenen en nu staat er het mooie gebouw "de Poststaete". Aan de overkant Stroud, waar allerlei activiteiten werden georganiseerd. Zoals figuurzagen voor de Puttense jeugd (was nieuw!), een boekenhoek, een zangkoor o.l.v. mevr. Houdkamp, en de gymnastiekvereniging Hercules met de heer Gans (uitvoeringen op het podium). Ook in Stroud de toneelvereniging Ernst en Luim, opgericht door Lub Schuit, die ook jarenlang de Sinterklaas was in en voor Putten. Ernst en Luim speelt daar nog steeds.

Wat hier nog meer is geweest. Vijf 30'er jaren huizen met een ronde kap, een jeugdherberg, en huize Fumulco (niet zeker) het buitenhuis van de familie Dirkzwager uit Schiedam. De familie was blij met alles wat voor hun gedaan werd door de Puttenaren, o.m. die tuin. En twee keer per jaar kregen alle verenigingen in Putten van de familie een doos met 12 flessen drank, en de bestuursleden een liter van het merk Florijn. Dit is nog steeds de drank die hier in het dorp veel wordt gedronken.

Deze straat heeft meer gehad, een jeugd herberg, vijf huizen uit de jaren 30 met een ronde kap een bouw die toen in was, ook huize Fumulco (niet zeker) van de fam. Dirkzwager uit Schiedam

die hier hun buitenhuis hadden en blij waren met alles wat die Puttenaren deden, opletten, de tuin ja veel meer dus twee keer per jaar kregen alle verenigingen een doos met 12 flessen drank en de bestuursleden een liter van het merk FLORIJN. Dit is nog steeds de drank die hier in ons dorp veel gedronken word.

+++