

De familie Aartsen en de wagenmakerij aan de Kerkstraat in Putten

Jannie Broekhuizen-Teeuwen, Zaandam



V.l.n.r.: Willem Aartsen sr., Jannetje Aartsen-Slot, Willem Aartsen jr. en een knecht (Van Beek?).

Mijn overgrootvader Willem Aartsen kocht op 13 juni 1884 het herenhuis Weltevreden met bijbehorende percelen grond aan de straatweg naar Voorthuizen, de huidige Kerkstraat. Een paar jaar later bouwde hij een nieuw huis waarvoor het materiaal van het aangekochte huis gebruikt werd. Voor bijzonderheden hierover verwijs ik naar het artikel in De Graver van juni 2013 (pag. 24).

Willem Aartsen, geboren op 10 maart 1846 in Putten, was de oudste zoon van Willem Aartsen (geboren 7 maart 1806 in Hierden, van beroep timmerman, overleden Putten 16 februari 1888)

en van Woutertje Rengers, van Veenhuizen (geboren 8 maart 1809 in Putten). De familie Aartsen was dus afkomstig uit Hierden.

Willem was van beroep timmerman en wagenmaker. Hij had twee jongere broers: Peter (geboren 15 februari 1849) en Wouter (geboren 13 januari 1852). Wouter was timmerman van beroep, later ook tuinman, Peter was ook timmerman, later was hij winkelier. Beide broers bleven ongetrouwd. Op 15 juni 1877 trouwde Willem Aartsen met Evertje van de Veen (geboren in Putten op 14 mei 1852, overleden 12 februari 1941).

Na aankoop van de grond aan de Kerkstraat, werd de wagenmakerij daar gevestigd. Willem Aartsen ging er wonen met zijn gezin, dat toen uit de volgende personen bestond: Willem Aartsen



De familie Aartsen. V.l.n.r: staand: Woutertje, Harmen, Willem (jr.), 2 knechts, Stijntje en Willempje. Zittend: Willem Aartsen en zijn vrouw Evertje van de Veen. De foto werd genomen op het erf aan de Kerkstraat rond 1905. Op de foto ontbreekt dochter Beertje.

en zijn vrouw Evertje van de Veen, de dochters Woutertje (gebo-

ren 9 september 1878), Beertje (19 december 1879) en Stijntje (geboren 14 december 1880) en zoon Harmen (geboren 3 maart 1884). Later werd het gezin nog uitgebreid met Willem (overleden 10 maanden oud op 25 juni 1886), Willem (geboren 24 juli 1888), Jan (overleden 12 weken oud op 2 maart 1891) en Willempje (5 februari 1894) .

Hoe ging het verder met de kinderen van dit gezin?

- Woutertje Aartsen werd naaister. Na het overlijden van haar zuster Beertje trouwde zij in 1921 met haar zwager Jan van Aller. Zij kregen samen nog één zoon;
- Beertje Aartsen trouwde met Jan van Aller. Zij kregen samen vier kinderen. Zij overleed op 21 november 1919 enige tijd na de geboorte van hun vierde kind;
- Stijntje, mijn oma, trouwde met Klaas Bos. Zij kregen zeven kinderen, onder wie mijn moeder Evertje;
- Harmen werd wagenmaker. Hij trouwde met Jannetje Slot. Zij kregen één dochter. Hij bleef in het huis aan de Kerkstraat wonen;
- Willem trouwde met Gerritje van Dam. Zij kregen één dochter.

Hij had een



De wagenmakers aan het werk; v.l.n.r.: Willem Aartsen sr., Willemtje, Harmen en 2 knechts.

winkel in ijzerwaren en gereedschap aan de Kerkstraat nr. 23

naast zijn ouderlijk huis; deze winkel werd uit het handelsregister uitgeschreven in augustus 1969. Willempje trouwde

met Hendrik van Aller. Zij kregen één dochter. Zij woonde met haar gezin aan de Bakkerstraat in het huis dat door haar ooms Peter en Willem Aartsen gebouwd was. Zij bewoonden de ene helft van dit huis en de beide ooms de andere helft. Dit huis staat nog steeds (2014) aan de Bakkerstraat.

Willem Aartsen die met de wagenmakerij aan de Kerkstraat begonnen was stierf op 28 september 1920. Zijn zoon Harmen zette het bedrijf voort tot 1942. In dat jaar werd de wagenmakerij overgenomen door de firma van de heren M. v.d. Hoorn en T. Bast en gevestigd aan de Molenstraat. In 1955 werd de omschrijving gewijzigd in carrosserie- en wagenmakersbedrijf en trad Van de Hoorn uit het bedrijf. Uiteindelijk was het gevestigd aan de Husselerweg; per 1 april 1967 werd het bedrijf opgeheven.

In 1990 werd het woonhuis aan de Kerkstraat gesloopt en zijn ook de karakteristieke bomen verdwenen. Hiermee is een beeldbepalend onderdeel van het dorpsgezicht van Putten voorgoed verloren gegaan. Een klein onderdeel is behouden gebleven: de levensboom die in het bovenraam van de voordeur heeft gezeten, is nog steeds in Putten te zien en wel in het museum De Tien Malen.

+++