

Café “Het Rode Hert”

Gerrit Buter

Toen in 1939 de Harderwijkerstraat werd doorgetrokken naar de Voorthuizerstraat moest ook het café van Manus Zwart verdwijnen. Het stond aan het begin van de Postweg en lag op het traject van de nieuwe weg. Het speet veel mensen dat deze oude pleisterplaats moest verdwijnen ten gunste van het verkeer. Zo ook de schrijver in het Puttens Nieuwsblad van 18 maart 1938, die zijn gevoelens als volgt weergaf.

“Het oude café van de familie H.Zwart wordt verplaatst naar de Garderenscheweg op de splitsing Prins Hendrikweg – Nieuwe Verkeersweg in het oude woonhuis van de heer J.Stoffer. Heel oude Puttenaren herinneren zich nog dat hier “het Hert” uithing met het volgende onderschrift: “Het Hert dat gij hier ziet, dat kan u niet vermaken! Komt binnen , proeft den drank. Die zal u beter smaken”.

Dit oude café, hoe oud is het wel, was steeds een welkome pleisterplaats voor de vroeger hier passerende vrachtkarren.

Tot voor dertig jaar reden in het vroege voorjaar de viskarren uit Harderwijk via Putten naar het station Barneveld-Voorthuizen,

waar het Zuiderzeebanket, de haring, werd ingeladen voor Duits-



Rechts achter de bomen: Café Het Roode Hert 1910.

land. Bij het café vonden de karvoeders een welkome pleisterplaats, waar de paarden werden gevoederd en waar de mannen een hartversterking namen. Dan stonden de paarden hier een kwartier of een half uur te rusten en het rinkelen der bellen aan het hoofdstel wekte de gevederde zangers, de nachtegale, in het bos rondom Mariahoeve aan de Harderwijkerstraat op, om een heerlijk concert te geven.

Maar zo vergaat alle heerlijkheid! Het oude kruikenbier, dat in dit café zo gaarne werd gedronken, heeft men alom reeds lang verwisseld voor de koude glazen flesjes. En nu gaat het oude café, dat hier aan de noordingang van het dorp zo aardig staat, van plaats verwisselen. Eerst ten dienste van het verkeer en thans ten offer aan het verkeer!”

+++