

## *Uit het Geldersch Sagenboek:*

### *Heksen in Putten*

G.Buter

Een boerenknecht ging voor zonsopgang naar de Mheen (Arkemheense polder) om de paarden uit het land te halen. Heel in de verte hoorde hij prachtig gezang. Dat kwam naderbij en hij zag twee vrouwen in een zeef door de lucht aankomen. Ze stapten eruit en verstopten de zeef in het lies (riet). Toen gingen ze elk op een paard zitten en renden als dollen door de weide en er vielen grote vlokken schuim de paarden uit de bek. ’

De knecht liep stilletjes naar de zeef en verborg het op een andere plaats. Toen de heksen de paarden eindelijk met rust lieten en de zeef niet meer vonden, zagen ze de knecht en vroegen hem: "Hebt ge hier ook een zeef gezien?". "Een zeef", zei de knecht, "hoe zou die hier op het land komen?". "Hoor eens, ge moet haar gezien en verlegd hebben, want er is niemand anders in de buurt." "Nu ja", zei de knecht, "maar waar hebt ge een zeef voor nodig?" "We moeten weg, t is onze tijd. Als we te laat terug zijn worden we bont en blauw geknepen en geslagen". "Och kom", zei de knecht. "Neen, maar ge zult ons de zeef teruggeven, dan krijgt ge een mooie zijden doek." Hij liet ze toen niet langer in angst en haalde de zeef tevoorschijn. De vrouwen gingen er haastig in staan en vlogen weg zoals ze gekomen waren. ’

Een paar dagen later vond de knecht de beloofde zijden doek op de plaats, waar hij met de vrouwen gesproken had.

+++