



gendorp. 's Gravenhage, den 26 november 1813.

Verklaring: De Fransen waren overal op de terugtocht en nadat ze op 15 november 1813 Amsterdam hadden verlaten brak er oproer uit in de stad tegen alles wat aan de Franse tijd herinnerde. Het stadsbestuur durfde zich, uit angst voor de Fransen, nog niet achter het nationaal bestuur te scharen, dat op 20 november 1813 in Den Haag was gevestigd. Maar toen de Kozakken, vanuit hun hoofdkwartier in Putten, op 25 november hun kamp bij de Muiderpoort opsloegen verdween de angst en sloot Amsterdam zich aan bij de nieuwe regering. Op 30 november landde Prins Willem de Zesde (zoals koning Willem I nog door het nieuwe bestuur werd genoemd) in Scheveningen en deed zijn intocht op 1 december in Amsterdam.

+++