

## Ongehoorde Verhalen (8)

### Verhalen uit je eigen leefomgeving

Elbert van Dasselaar,  
keningen : Mary Oskam-Plantenga

#### De lanteernopsteker

In De Graver van september 2003 vreug Jansje Hogebrug waakvlam hoe de 'tovenaar' 't veurmekaar kreeg um de gaslanteerns te laoten branden. Dat za'k je es effen vertellen.

Die lanteernopsteker was mien Vaoder, namelijk Klaas van Dasselaar uut de Bakkersteeg. We woenden in een boederieachtig huusje mit een merakels grote greuntetuin op de plek waar noen de parkeerplaots is achter de Andreaskark. 's Marges vrog ging mien Vaoder op de fiets um de nachtlanteems uut te doen die 's nachts angebleven waren en op belangrijke en gevaarlijke plekken stungen.



Afb. 2. Oenderansicht

Dan ging ie an 't wark bie minsen in de tuinen. 's Mirges tegen donker stapten ie weer op de fiets um alle lanteerns ante steken. Dat gebeurde dus mit een stok mit een iesdere haak deran. Oender de kop van de lanteem zat



Afb. 1. De gaslanteern



Afb. 3. De lanteernopsteker an 't waark

een kraontje mit twee kettinkjes waar ringetjes an zatten. As ie dan mit de haak 't kettinkje naor benejen truk, floepte de lamp an umdat er een waakvlammetje brandde. Ging ie niet an, dan zetten ie de fiets tegen de lanteernpaol an, klum op z'n bagagedrager en stak de lamp an mit een lucifer.

Dat kon umdat oenderin de lanteemkop een paar halfroende glasplaatjes laggen die wegscheuven kosten worren. As ie ze allemaol an 't branden had, ging ie naor huus en 's aves um een uur of tien ging ie ze weer uutdoen, behalve de nachtlanteerns, dat mos 's marges vrog weer.

Mien Vaoder fietste alle dagen zo'n 35 tot 40 kilometer en had ieder jaor een nije fiets nodig

Ik hoop da'k alles een beetje dudeluk 'emaakt het. ‘

+++