

## *Op Schoolreis Anno 1912*

Jolette van Eijden

Op een veiling van het nalatenschap van Johan Willem van Doominck in 1968 heeft redactielid Gerrit Buter een envelop met brieven gekocht. Het bleken brieven te zijn, afkomstig van een groep schoolkinderen van School Schovenhorst. Het waren verslagen van een schoolreisje uit 1912, begeleid door een briefje van de leerkracht. De brieven waren gericht aan mevrouw Meijer. Uit de brief van de leerkracht mogen we afleiden dat mevrouw Meijer het schoolreisje heeft gesponsord. Maar wie was deze weldoener, deze mevrouw douairière Jhr. J ,E. Meijer?

Enig speurwerk leverde het volgende op:

Haar officiële naam is Catharina Christina van Loghem. Zij is op 18 februari 1864 te Deventer geboren als dochter van Hendrik van Loghem en Maria Antonia Everwijn. In 1890 trouwt zij met Jonkheer Jan Emilius Meijer, geboren op 16 maart 1853 te Breda, ritmeester bij de Huzaren te Amersfoort. Hun huwelijk blijft kinderloos.

Mevrouw Meijer koopt in november 1900 het landgoed Groot Spriel en ook haar moeder, de weduwe Maria Antonia Everwijn, trekt bij hen in. Jhr. Jan Emilius Meijer overlijdt op 4 mei 1910 in Den Haag en wordt in Leiden begraven. Mevrouw Meijer woont alleen zomers op Groot Spriel en verder in Den Haag, waar zij ook een woning heeft.

In juni 1913 verzoekt mevrouw Meijer haar neef Johan Willem van Doominck om het beheer van het landgoed op zich te nemen. Dat verzoek aanvaardt hij en vanaf 17 juni 1918 komt hij voorgoed op het landgoed wonen.

Johan Willen van Doominck is een zoon van Adam van Doominck en een kleinzoon van Martinus van Doominck en Ma-

ria Antonia Everwijn, (zij huwde voor de tweede keer met Hendrik van Loghem).

Na een ziekbed overlijdt mevrouw Meijer op 12 juli 1929 in Den Haag. Ze wordt bij haar man in Leiden begraven. Johan Willem van Doominck erft het bezit van mevrouw Meijer. Hij blijft ongehuwd en op 18 mei 1968 overlijdt hij op 80-jarige leeftijd in Zwolle. Hij wordt bij zijn oom en tante in Leiden begraven. Enkele maanden na zijn dood, op 24 augustus 1968, vindt er een veiling plaats van de bezittingen waarvoor de erfgenamen - alleen een aantal neven en nichten - geen belangstelling hadden.

Op deze veiling koopt Gerrit Buter onder meer een envelop met brieven. Het bleken de bovengenoemde verslagen te zijn van twee schoolreisjes van kinderen van school Schovenhorst. De ene bestemming was Utrecht, de andere Arnhem. Het was een hele belevenis voor de kinderen, blijkt wel uit de verslagen. Van het reisje naar Arnhem is er een verslag van Gerritje Boon, H. Kraaijenhof, Hendrika Doppenberg, Peetje Glismeijer, Beertje Kieft, Lubbertje Schreuder, Geurt Wolbers en Willem Kieft. Van het reisje naar Utrecht maakten B. Wallet, Aaltje van Moorseelaar, Evertje Gerritsen en M. Kraaijenhof een verslag. De verslagen geven een aardig tijdsbeeld van de plattelandsjeugd van Putten anno 1912. Daar School Schovenhorst dit jaar 100 jaar bestaat, leek het ons een leuke gelegenheid enkele van deze verslagen op te nemen, ofwel uitgetypt, ofwel afgebeeld. Te beginnen met de begeleidende brief van de leerkracht.

Meer informatie over het landgoed Groot Spriel en zijn bewoners is te vinden in het jaarboek van 1997 van het Puttens Historisch Genootschap.

Putten, 25 Aug '12

Mevrouw!

Hiermede heb ik de eer U

Putten  
2 schooljes

Mevrouw!  
H. de P.  
Schovenhorst

Mevrouw!  
J. de P.  
Putten

