

Verhalen Van Veteranen

Jolette van Eijden

Aan de vooravond van de Nationale Veteranendag op zaterdag 27 juni 2009 werd in Harderwijk het boek Verhalen van Veteranen gepresenteerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Boekhandel Plantage in Harderwijk werd het eerste exemplaar uitgereikt aan locoburgemeester Rob Daamen. In Verhalen van Veteranen worden 28 veteranen geïnterviewd over hun ervaringen in het buitenland. De oudste van hen is bijna negentig en is uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië, de jongste is net 20 en heeft recent een uitzending naar Uruzgan meegemaakt. Er worden veteranen geïnterviewd die missies in Korea, Nieuw-Guinea,



Libanon, voormalig Joegoslavië en Afrika hebben uitgevoerd. Dat in verschillende tijdperken en onder verschillende omstandigheden.

Het idee voor Verhalen van Veteranen is geboren toen initiatiefnemer Theo Bakker enkele jaren geleden als gast meereed met de regionale veteranendag. 'Veel veteranen hadden mooie verhalen te vertellen over hun tijd in het buitenland en ik realiseerde

me dat veel van deze ouderen de tachtig gepasseerd waren. Als we hun verhalen wilden bewaren, moesten we daar niet te lang mee wachten', vertelt Theo Bakker. 'Ook speelde mee dat mijn vader vroeger uitgezonden is geweest naar Nederlands-Indië. Hij heeft het er nooit veel over gehad, maar het vormde voor mij een aanleiding om Indië-veteranen te interviewen en van het een kwam het ander. Zo vertelden ook de Korea-gangers hun verhaal, en de militairen die naar Nieuw-Guinea zijn geweest. Langzamerhand ontstond het idee om het verhaal door te trekken naar de huidige tijd waarin jongere militairen worden uitgezonden naar Afghanistan. Uiteraard verschillen de omstandigheden, maar in principe gaan ze hetzelfde avontuur tegemoet als hun opa's vroeger

Gelukkig wordt er tegenwoordig meer gedaan aan opvang en begeleiding, want in de jaren vijftig kwam daar niet zoveel van terecht. Veel oudere veteranen voelden zich na terugkeer in de steek gelaten en ontvangen nu eigenlijk pas de waardering die hun toekomt. Ze zijn er erg blij mee, maar hebben er wel erg lang op moeten wachten.

Het boek Verhalen van Veteranen is geschreven en samengesteld door Theo Bakker en is gedrukt door Diepemaat Uitgeverij. Het boek wordt uitgegeven in de Harderwijk Reeks. De geïnterviewde veteranen zijn grotendeels afkomstig van de Noordwest-Veluwe waar nog veel oudere veteranen woonachtig zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met foto's van de veteranen zelf. Een aantal veteranen vond het moeilijk om over hun ervaringen te vertellen. Soms zijn hun ervaringen na zestig jaar nog niet verwerkt en komen er nog veel emoties boven. 'Het is erg afhankelijk van hoe mensen hun dienstitijd hebben doorgebracht', zegt Theo Bakker. 'Een aantal van hen had een relatief gemakkelijke functie, maar er zijn ook infanteristen bij die jarenlang onder moeilijke omstandigheden door de jungle hebben gelopen. Veteranen hebben soms verschrikkelijke dingen meegemaakt. De ene verwerkt dat beter dan de ander. Belangrijk is wel dat bijna alle

militairen uiteindelijk positief terugkijken op hun missie en dat het hen grotendeels gevormd heeft in hun verdere leven.

Verhalen van Veteranen kost € 17,50 en is verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel of via de website

www.harderwijkreeks.nl.

+++