

Bijdrage Tot Een Geschiedenis Van De Puttense Prentbriefkaarten (1)

Johannes van Hell

Het is bijna honderd jaar geleden dat de eerste prentbriefkaarten, waarop een gedeelte van Putten staat afgebeeld, verschenen. In die eeuw zijn er tienduizenden 'Groeten uit Putten' verstuurd. Van sommige ansichten is de fotograaf en/of de drukker en/of de uitgever bekend, van andere



weten we eigenlijk niets, zoals bijvoorbeeld de hieronder afgebeelde geschreven kaart. De kaart is op 16 maart 1900 vanuit Putten verzonden naar Amsterdam. De eerste zin luidt: "Ik moet je dezelfde briefkaart

zenden als aan N., er zijn hier geen andere, en het regent nu dus kunnen we niet verder gaan om andere te kopen". Daaruit blijkt dat de schrijfster diezelfde dag of al eerder nog een kaart verstuurd had en dat er, misschien in Putten, nog andere te koop waren. De afbeelding is klein, slechts 4,6 x 6,6 cm. Op de kaart is geen enkel gegeven over fotograaf, drukker of uitgever. De "Ingang van het dorp Putten" is in dit geval de huidige Verlengde Dorpsstraat, toen nog onderdeel van de Zuiderzeestraatweg, de straatweg die rond 1830 tussen Amersfoort en Zwolle werd aangelegd.

Links op de achtergrond is een stukje van het burgemeestershuis te zien (zie daarover het Jaarboek 1991), daarnaast het winkelpand van Van Ganswijk. Het pand rechts kennen veel oudere Putters nog wel als de smederij van Barend van de Zanden, nu staat daar de Amrobank.