

Bijdrage Tot De Geschiedenis Van De Puttense Prentbriefkaarten (2)

Joh. van Hell

“Heden werden we in de gelegenheid gesteld een vijftal briefkaarten met dorpsgezichten uit onze gemeente te bezichtigen. Mevr. Prins-Schoondermark heeft zich kosten noch moeite getroost deze te vervaardigen. En waarlijk, zij heeft eer van haar werk, want ze zijn prachtig”.



Aldus een bericht in de Puttensche Courant van 12 september 1900. Dat de recensie lovend was, is niet zo verwonderlijk, want de uitgever van dit weekblad was de heer W.J. Prins, tekenaar en architect te Putten en echtgenoot van Hester Catharina



Schoon-
der-
mark.
Me-
vrouw
Prins
was zelf
'brie-
ven-
gaar-
ster'
oftewel
houd-
ster van

het (hulp-)postkantoor in de Boschsteeg, die daarom later de Poststraat kreeg.

De kaarten zijn inderdaad prachtig. Er zijn twee versies van: één waarbij de afbeelding omringd wordt met bloemen en bladeren in

rood en blauw of geel, zoals hier afgebeeld, en één zonder deze versiering. De kaarten zijn waarschijnlijk gedrukt bij La Rievière en Voorhoeve in Zwolle, die dergelijke kaarten ook van andere plaatsen uitgaf.

De afbeelding toont de weekmarkt en – zo lijkt het – een groot gedeelte van de inwoners van Putten. De markt werd toen nog aan de zuidzijde van de kerk gehouden. Links op de achtergrond de winkel van Van Ganswijk. Daarvoor de dorpspomp met de fraaie petroleumlantaarn.

De tekst "Groeten uit Putten" en de afbeelding van een zwaluw in vlucht (boven rechts) dienen als logo van deze serie. (Wordt vervolgd)

+++