

De dokter en z'n sigaren

Roelof van den Hof

De Puttense dorpsarts die praktiseerde in het huis met de esculaap, vertelde iedereen, die het wilde horen, roken moet je niet doen, is niet goed voor je gezondheid, maar de dokter zelf, hij pafte er lustig op los. Aangezien patiënten thuis hem vaak een sigaar aanboden, werden de sigaren onderverdeeld in twee categorieën namelijk in krijgertjes en zijn huismerk, de krijgertjes werden doorgesluisd naar zijn schoonvader, landbouwer in ruste in de omgeving van Hoogeveen. Na het overlijden van deze, heeft zijn vrouw nog jarenlang in één van de aanleunwoningen bij 'Elim' gewoond.

Nu was het niet gebruikelijk dat, de dokter, bij patiënten thuis rookte, (t'was immers niet gezond) daarom werd de sigaar dikwijls buiten de deur gelaten.

Maar bij een nachtelijke bevalling van één van zijn patiënten werd de sigaar bij uitzondering op de schoorsteenmantel, in plaats van buiten op de vensterbank gelegd, en de volgende morgen na de succesvolle geboorte van een stevige dochter, werd 's morgens vroeg in de haast deze peuk vergeten, de betreffende mevrouw inmiddels oma, heeft kortgeleden het sigarenstompje, keurig bewaard in een luciferdoosje, aan haar dochter doorgegeven.

Enige jaren geleden werd ik op een orchideeën kwekerij in het Westland aangesproken door een medewerker, met de vraag, was jouw vader huisarts in Putten, na een bevestigend antwoord, merkte hij op, "dan heeft hij mijn vrouw op de wereld geholpen", "dat zou kunnen", vertel: "Nu de geboorte ging niet erg vlot en mijn schoonmoeder werd enigszins gespannen en ongemakkelijk?, de opmerking van de dokter, zittend op een krukje voor zijn werk, doe maar rustig aan het komt allemaal wel goed, na deze geruststellende woorden stak hij een sigaar op", mijn reactie was, "ja, dan was het mijn vader"!

Kort voor het plotselinge overlijden van de dorpsarts op 23 december 1969 op 52 jarige leeftijd kreeg hij nog een assortimentsdoos sigaren van een onlangs overleden predikant, voor bewezen diensten, diens schoonvader in Kampen eigenaar van een sigarenfabriek, deze sigaren waren volgens de ontvanger de (één van de) laatste doos (dozen) uit de productie van deze fabriek, na bijna 45 jaar, wordt dit geschenk nog steeds bij mij thuis trots bewaard.

Terugkomend op het begin van dit verhaal, heeft de dorpsarts uit Putten volkomen gelijk gekregen, n.l.

Roken is niet gezond !!

P.S. Het huis met de esculaap Dorpsstraat 42

+++