

## *In memoriam Pastoor Rubrech*

Gérard Hollanders

Pastoor Rubrech had naast zijn pastorale levensvulling een grote liefhebberij, namelijk geschiedenis en geschiedbeoefening. Reeds snel na zijn aantreden hier als pastoor was hij vaak te vinden op de heidevelden op zoek naar pre-historische woonplekken. En hij vond die ook, getuige de vuursteenvondsten die hij deed. Ook werd hij geïnteriseerd door de geschiedenis van Putten, vooral die van de Kelnarij van Putten. In de kluis in de pastorie trof hij nog een tiental oude documenten van de Kelnarij aan die achtergebleven waren na de overdracht van het kelnarij-archief aan het Rijksarchief te Arnhem. Hij gebruikte die documenten graag als illustratie bij lezingen die hij over de Kelnarij gaf.

Toen hij hoorde dat ik een cursus oud schrift had gevolgd vroeg hij mij die documenten over te zetten in modern Nederlands zodat hij de stukken nog gericht kon gebruiken. En later, toen mij door het Kerkbestuur gevraagd werd om het parochiearchief te ordenen, zat ik meer dan twee jaar wekelijks een avond bij de pastoor in de pastorie om het archief, dat als een zootje ongeregeld in een wat vochtige kluis lag, te inventariseren. De pastoor bemoeide zich er weinig mee. Hij zorgde alleen voor ruimte en natuurlijk de koffie. Daarbij hadden we lange gesprekken over de Puttense geschiedenis.

Toen dan als bijproduct van mijn onderzoek in de jaren 1987 tot 1989 naar de parochiegeschiedenis het Puttens Historisch Genootschap werd opgericht, was pastoor Rubrech dan ook een van de eerste deelnemers. Hij was ook degene die op de eerste Algemene Deelnemersvergadering in 1991 de lezing verzorgde. Uiteraard ging die over zijn meestgeliefde onderwerp: de Kelnarij van Putten.

En toen ik in datzelfde jaar startte met de serie Jaarboeken van het Genootschap meldde hij zich spontaan aan als redactielid.

Ook bleef hij dat toen daarnaast gestart werd met het kwartaalsblad De Graver.



Pastoor Albertus Antonius Rubrech  
 Geboren: Arnhem 9 - 2 - 1918  
 Overleden: Putten 4 - 7 - 2016

Hij bleef redactielid tot in 2013, toen het écht niet meer ging. In dat jaar verscheen in De Graver het laatste artikel van zijn hand, een artikel over kerkgeschiedenis en dan natuurlijk vooral die van de Katholieke gemeenschap in Putten en zijn eigen geschiedenis als pastoor hierin. Hierbij gaf hij aan dat hij de laatste pastoor van Putten was na een ononderbroken reeks van pastoors over meer dan 1000 jaar. Maar ook dat hij altijd in Putten zal blijven, ook na zijn dood.

In al die jaren van redacteurschap was de pastorie het vaste redactieadres. Daar hielden we onze redactievergaderingen en vaak verzorgden wij daar of in het zaaltje de verzending. Pas-

toor Rubrech betoonde zich altijd een goed gastheer: altijd stond de koffie klaar met wat lekkers erbij. We hoefden die alleen maar zelf in te schenken want dat kon hij in de latere jaren niet meer.

Pastoor Rubrech stelde zich als redactielid nooit op de voorgrond. Als een stille kracht had hij altijd wel een artikel klaar als er weinig copy was ingeleverd. Het Puttens Historisch Genootschap heeft veel aan hem te danken gehad. Wij zullen hem met ere gedenken.

*Gérard Hollanders*

+++