

## *“Kletsen met mijn moeder” (2)*

Gerard van de Kamp

In de vorige uitgave van de Graver heb ik iets verteld over het ontstaan van het boekje “Kletsen met mijn moeder”. Elke keer als ik bij mijn moeder was, hadden we het erover. Het begon steeds meer te leven en we werden ook steeds enthousiaster.

### Het is woensdagavond 20 juni 2012

Ik moet toch maar weer eens naar mijn moeder. Anders krijg ik het boek niet af. Ma wilde net een detective op RTL 8 gaan kijken. Maar als ik binnenkom gaat gelijk de televisie uit en worden de stoelen recht geschoven. Goed bekeken, een detective kijken kun je altijd nog. Koffie? Graag.

Ze vindt het wel gezellig als ik kom en ze vraagt naar mijn vrouw en de kinderen, maar vanavond hebben we geen tijd te verliezen. Wat was die tante Liesbeth van Donkersgoed eigenlijk voor een vrouw? Ze begint gelijk te kletsen en ik moet snel schrijven om haar bij te houden. Ongelofelijk wat ze allemaal nog weet. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ma altijd geïnteresseerd is in andere mensen. Ook haar neefjes en nichtjes worden nog altijd gevolgd. Ma was deze week een beetje geschrokken. Ze had gehoord dat een oude vriendin nu haar andere heup gebroken had. Ze was net terug uit het ziekenhuis en was nog slap ter been. Dus was ze weer gevallen en nu was haar andere heup kapot. Ook de schoonmoeder van mijn zus is aan het herstellen van een heupoperatie en dat gaat ook al niet zo lekker. “Ik moet voorzichtig zijn”. Zegt ze. Ik kijk haar even aan. Zal ik over een stok of een rollator beginnen? Nee, ik kijk wel uit. Maar ma geeft wel aan dat ze al voorzichtig is en als ze zich niet fit voelt dat ze dan zeker een stok gaat gebruiken. Nou, dat zijn uitspraken, haha.

### Het gezin van Opoe van Drie

Bij Opoe van Drie waren ze thuis met 4 kinderen.

Opoe was een kind van Elbert van Donkersgoed en Dirkje van de Vijzel. Dirkje kwam uit Montferland; wij dachten jarenlang dat ze uit “Moffenland” kwam.

De oudste dochter was Liesbeth, zij trouwde met Gaart Boef, die dus Gerrit Boeve heette en uit Garderen kwam. Samen kregen ze twee dochters: Dirkje en Maartje.



*Een typische foto van tante Liesbeth*

Gerrit was de baas in huis. Er moest tenslotte iemand de baas zijn in een huis met drie vrouwen. Ome Gerrit is overleden aan bloedvergiftiging; dit gebeurde in de oorlog. Tante Liesbeth is ongeveer 90 jaar oud geworden. Ze woonden in Terschuur. Op de oude plek heeft een achterkleinkind nu een camping.

Gerrit en Liesbeth hadden twee dochters:

Maartje is al jong overleden. Ze was getrouwd met Hendrik van de Broek. Dirkje is altijd vrijgezel gebleven. Toen Maartje kwam te overlijden is Hendrik gewoon met zijn schoonmoeder en schoonzuster blijven samenwonen. Ze woonden toen al op de Prinsenkamp. Na de dood van tante Liesbeth bleef Hendrik met Dirkje samenwonen. Als broer en zus.



*Gerrit Boeve met Tante Liesbeth voor de staldeuren. Met Maartje en Dirkje.*

Dan was er bij Opoe van Drie ook nog een dochter die Aartje heette. Aartje trouwde met Jan Ceelen. Jan kwam van Blaashorst (Blarinkhorst in Huinen). Dus na het trouwen gingen ze eerst wonen op de Blarinckshorst aan de Blarinckhorsterweg. Dat was een heel klein huisje. Daarna woonden ze langere tijd op Gerven. En veel later gingen ze in Voorthuizen wonen.

Ze hadden twee zoons:

Ceel en Elbert. Elbert heeft 3 kinderen. Elbert was getrouwd met Dina van Drie. Jawel, de dochter van onze ome Jan van Drie. Elbert zijn vrouw had een tumor in haar hoofd en kwam later met een hersenbloeding terecht op Zilverschoon. Elbert is daarna weer opnieuw getrouwd.

Ma had nog een mooi verhaal over Tante Aartje:

Tante Aartje had dus twee jongens en was altijd een beetje jaloers op mijn Opoe. Opoe had vijf meiden en dat vond ze prachtig. Ooit heeft ze gezegd dat ze wel wilde ruilen. Dus Elbert ruilen met tante Dit. Of ze dit serieus

meende, weet ma niet meer. Maar er werd wel over gesproken. Het zal wel een grapje geweest zijn.



*Een foto van Jan en Aartje Ceelen voor de boerderij "Gerven". Dit is de voorkant van het huis; dat kun je helaas vanaf de zandweg niet zien. Op Gerven woont nu het jonge gezin Kieft. Ik kwam er wel eens om Wessel op te halen voor het voetballen. Het is nog steeds een mooie oude boerderij.*

Bent u geïnteresseerd in het boekje: kijk op [www.mijnbestseller.nl](http://www.mijnbestseller.nl) en zoek op "Kletsen met mijn moeder".

+++