

Herinneringen Aan Putten

E. Klinken-Venema

Tijdens een week vakantie op Drie maakten wij een fietstocht naar Schovenhorst. Ik wilde het Pinetum weer eens zien. Ongeveer zestig jaar geleden heb ik een jaartje op het kantoor van Schovenhorst gewerkt als administratief medewerkster. Bij de heer Th.C. Oudemans sr. Waar toen het kantoor was, is het nu nog. Maar waar vroeger de schuur voor gereedschappen was, is nu het museum "De Tien Malen" ingericht. Dat was een verrassing. Wij werden begroet door twee vrijwilligers. Ik vertelde meteen dat ik hier een blauwe maandag heb gewerkt en de belangstelling daarvoor was groot. Zo groot dat mij werd gevraagd iets te schrijven over de tijd dat ik op Schovenhorst en ook op Oldenaller heb gewerkt.

Op Schovenhorst verzorgde ik het typewerk en ook de salarissen die één keer per maand werden uitbetaald in contanten. Mevrouw Oudemans kwam dan op kantoor om de kas te controleren. Het landgoed had destijds dezelfde grootte als nu, maar de activiteiten zijn enorm uitgebreid. Het museum is natuurlijk een prachtige aanwinst. En de bomen in het kleine pinetum zijn echt schitterend. Via de heer Oudemans ben ik op het kasteel Oldenaller terecht gekomen, ook voor administratief werk. De eerste keer dat ik daar naar toe ging herinner ik mij nog heel goed. Met de bus naar halte Oldenaller, lopend de lange oprijlaan naar het kasteel, waar ik het bordes op moest om aan te bellen. De huisknecht opende de grote voordeur en bracht mij naar de grote salon waar Jonkheer Boreel en zijn vrouw kennis met mij wilden maken. Ik kreeg meteen te horen, wat mijn werk zou zijn: kwitanties voor de pachtboeren uitschrijven. Dat deed ik beneden in een tuinkamer met houtkachel. De kachel werd in de loop van de middag door de huisknecht bijgevuld. Hij bracht mij ook tweemaal een kopje thee! Dat is in deze tijd volstrekt onvoorstelbaar!

*Feestelijke gelegenheid
in Putten, Op deze foto
staat mijn grootvader*

Putten is de geboorteplaats van mijn moeder, Zij is opgegroeid in het weeshuis, maar niet als wees. Haar



ouders: Jurjen Steenhuis en Esderdina Steenhuis-Dieterman waren, zoals dat toen heette, Vader en Moeder van het weeshuis. Mijn moeder heeft daar een heerlijke jeugd gehad. Juffrouw Vervat was er voor de kinderen en dat moet een lieve vrouw geweest zijn.

In de aardbeientijd mochten de kinderen naar "De Vanenburg" met een Jan-Plezier. Daar kregen zij beschuit met aardbeien en een glas karnemelk. Voor zover ik weet, woonden baron Van Pallandt en zijn vrouw op "De Vanenburg" .

Dit echtpaar financierde het weeshuis in Putten. Na de dood van mevrouw Van Pallandt werd het weeshuis gesloten. (Baron Van Pallandt was al eerder overleden.) Het moet omstreeks 1917 zijn geweest. Mijn grootouders zijn toen naar Ermelo verhuisd, waar zij gewoond hebben in villa Schoonzicht aan de Stationsstraat.



+++