

Ongehoorde Verhalen (12)

Verhalen uit je eigen leefomgeving

Geertje van De Roest

De hoendekring

Toe mien moeder in 1932 mit mien vaoder trouwde, kwam ze op de Grote Roest te woenen. Toe mos ze mit de hoendekar gaon melken. D'r was wel een peerd, mar daar waren ze veuls te zuunig op. Ze gebrukten ut alleen um naor familie te gaon, in Niekark of Baareveld. We ha'n altied een grote hoend, want hie mos sterk wezen en goed luusteren. D'r zat gaos um de kring en in 't midden stung het hok. As moe um kwam haolen vur ut melken, dan was ie zo blie, hie ging zelf veur de kar staon, dan kreeg hie een tuugje um. De hoend wist zelf de weg naor 't land: achter in 't broek, de Beekweg en de spoorlijn over.

Op een keer kwam Gekke Hendrik mit wat negozie um te verkopen. Mar moe wou niks hen. Toe worde hie zó leed. Moe zei: "Za'k de hoend loslaten!" Toe leup ie te bekken: "Zondags gaon ze naor de kark mit een dikke biebel en smaondags sturen ze een schooier van de dam..." Mar op een gegeven moment mog je mit een hoend niet meer warken en was 't afgelopen.



De hoendekring ligt 'r nog steeds naast 't bakhuus van de Grote Roest. (foto: Jollette van Eijden)

+++