

Ongehoorde Verhalen (16),

Verhalen uit je eigen leefomgeving

Geurt van Gaartje-meu

J. Rozendaal-Hogebrug

Veur de oorlog was ut een zunige tied. Veul warkloosheid en veul armeu. Bie ons in ut darp was dat niet aars.

Neem noe Geurt van Gaartje-meu. Hie had een groot huushouwen en geen vast wark, scharrelde hier en daor wat, mar ut was geen vetpot. In de oorlogsjaoren werd dat beter. Nei, niks mit zwarte handel of zo. Geurt van Gaartje-meu begost een handel waor toen veul vraag naor was. Noe zouwen we zeigen: 't is een gat in de markt. De handel liep veurspoedig, de zaak greude hard en was op 't lest te groot veur ons darp. Geurt ging dus verhuzen naor een gemeente mit meer ruumt.

Toen Geurt van Gaartje-meu wat meer in goeie doen raakte mos ie op een dag naor Amsterdam. Hie ging mit de trein en kocht een 1^e klas kaortje, want noe kon 't lieën. Geurt stapte dus die 1^e klas coupé in. Wat een deftigheid! Allemaal fluweel en pluus en gouwen deurknoppen. In die coupé zaten al twee heren, deftig volk zo te zien. Geurt van Gaartje-meu, vrindelijk as altied zeit: "Goeiemargen heren". De ene man staot op, geeft Geurt een hand en zeit: "Aangenaam, Jonkheer van Holten tot Mechelen". De aore man staot op, geeft Geurt ook een hand en zeit mit een iezig deftige stem: "Aangenaam, Baron van Tuyl tot Hoedekenskerke". Zo, docht Geurt van Gaartje-meu, gaot dat hier zo. Hie begreep het meteen, knikte nog eens vrindelijk en zei: "Geurt van Gaartje-meu, van Putten tot Amsterdam".

Zou dit een waor gebeurd verhaol wezen? Ik denk van niet. Wat wel waor is, disse grap werd toendertied verteld in ons dorp. Mar iedereen gunde Geurt en z'n huushouwen van harte dit succes. Geurt neumde het zelf liever geen succes mar een zegen. Hie is oud eworren en het de greu van z'n handel nog volop mee emaaft. Z'n kiender en noe ook z'n kleinkien-der hen dur een beste boterham an. Zo af en toe kom ik dur langs en kiek naor de mooie huzen van de kleinkien-der van Geurt van Gaartje-meu.

+++