

## ***Ongehoorde Verhalen (10)***

Verhalen uit je eigen leefomgeving

Jansje Rozendaal-Hogebrug

### **Geertje de neivrouw**

De veurige keer he'k wat 'eschreven over de barones van Pallandt van de Vaonenburg die op ziekenbezoek ging. Noen wil ik wat schrijven over een are barones die ok goeie dingen deu veur, lao w' mar zegen 'het gewone volk', en wel freule van Oldenaller (baronesse Anna Frederika Everdine van Goltstein van Oldenaller, de zuster van baron Willem van Goltstein). Disse veurname vrouw zag wel dat er veul armoed was in die tied (we praoten noen over ongeveer 1870). En niet alleen bie de daghuurders, mar ok bie de boeren. Ze zal 'edocht hen: as de vrouwen noen es wat beter kosten neien en verstukken (verstellen), dan scheelde dat een hoop geld. En dus ging ze een neischool oprichten!

Naor een gebouw hoefde ze niet lang te zeuken. In de Oldenaller Harbarg, die bie het kasteel heurde, was ruimte zat. Dus daar worde een neilokaal in'ericht. Zou 't in de gelagkamer 'eweest hen, of in een zaoltje d'r naast? En zouden d'r neimesienes 'eweest hen of mos alles mit de hand 'eneit worren?

Mar goed, de deres uut de buurt, uut Hoef, Bijsteren, Steenenkamer en Diermen, kregen daar neiles veur niks. Ze mosten d'r eigen goed meebrengen um niej grei en oendergoed te maken of um oud grei te verstukken. Alleen zo umstreeks begin november mochten ze niks meer van huus meebrengen, mar ze mosten wel kommen. As ze dan daar op neischool kwammen, leien daar allemaol rollen goed: flenel, ketoen, baoui, kielen-goed (bevertien) en wat nog meer. Daar had de barones veur 'ezorgd. Daar mosten ze kleren van maken veur kèèls en vrouwen en veur kien-der. Dat grei worden dan mit Karsmus 'ebrocht bie minsen die 't hard nodig ha'n.

Da's toch goed bedocht deur die barones, of niet soms? Een neischool oprichten, veur niks neiles laoten geven, en extra grei laoten maken um uut te deilen mit Karsmus.

Mar één ding he'k nog niet 'eneumd, wat toch iezig belangriek is: de neijuffrouw die ut ze allemaol mos leren. Waor haol je die vandaon? Barones

van Goltstein haalde d'r één uut Ittersum, bie Zwollekerspel. Ze heette Geertruida van Ittersum.



Hoe kwam ze daor noen bie, zo veer vort? Zou het misschien wezen dat

*De Oldenaller Harbarg, die bie het kasteel heurde.*

die deftige luu wel is bie mekaar op bezoek kommen? En hen ze daor op 't landgoed Ittersum 'evreugen of daor nog een net en handig frommes was die goed kon neien? Wie weet...

En zo is gebeurd dat Geertruida van Ittersum op 18 augustus 1876 naor Putten kwam en daor worde ze Geertje de neivrouw.

Mar Geertje mos vanzelf ok nog arges in de kost. Dat worden ok goed 'eregeld. Achter de Oldenaller Harbarg woende Heimen Hogebrug op de Aller Meul (die boerderie staot er noen nog) en daor kwam Geertje in de kost. Heimen Hogebrug had al wel een heel huushouwen: Gaart, Kee en Lubbertje, Rik, Jan Hendrik en Willempje, mar eentje kon d'r nog wel bie. Ja, en hoe gaot dat; van 't een komt 't aar. Geertje kreeg verkering mit een van die jonges, mit Jan Hendrik, en daor is ze laoter op 27 april 1882 mee 'etrouwd. *Hoe ik dit allemaal zo precies weet? Wel, Geertje de neivrouw was mien grootmoeder, opoe Hogebrug.*

*P.S. As iemand nog iets meer weet over Geertje de neivrouw, dan zou ik dat greeg heuren (tel. 0341-352180).*

+++

