

## *Onbekend Puttens Kerkhof?*

Albert Rubrech

In alle culturen, ook bij de meest primitieve, waren begraafplaatsen heilige ruimtes. In de Christelijke traditie werd veelal begraven in en rondom de kerk. De "rijke stinkerds" binnen het gebouw, de anderen in het hof rondom de kerk.

Putten kent heel oude graven: de grafheuvels daterend van 3 à 4 duizend jaar geleden. De tijd van Abraham! In Putten werd begraven in en rondom de oude kerk op de markt. Veel marktkooplui staan er elke woensdag boven de doden.

Rond 't jaar 1825 werd begraven binnen en buiten de kerken verboden door de gemeente. Aan de Engweg ontstonden de openbare begraafplaatsen. In 1864 werd van katholieke zijde besloten een kerkhofje aan de Brinkstraat in te richten, wat er nu nog ligt. Maar vóór die tijd? Katholieken hadden overal eigen speciaal gewijde begraafplaatsen.

Kort geleden kwam een oude Puttenaar met het volgende verhaal. Hij bouwde aan de Arnt Venlostraat zijn huis. Het grondgebied in de omgeving lag er laag en was drassig. Om deze reden is ook de huidige R.K. Kerk niet gebouwd op de traditionele grond waar de Kelnarij stond, nu parkeerplaats (rechts naast het politiebureau) en nog steeds laag gelegen. Bij de Arnt Venlostraat had de gemeente de grond met een aanzienlijke laag opgehoogd. Toen daar bij de bouw van de woning in gegraven werd voor de fundering, kwamen enige graven te voorschijn, waarschijnlijk een deel van een groter kerkhof.

Het bestaan van zo'n kerkhof was mij totaal onbekend. Mijn vraag is nu: Wie weet hier iets meer van? Misschien oude Puttenaren, die de omgeving vroeger goed gekend hebben. We zouden hier graag nog over willen schrijven.

Mocht u iets weten, wilt u dan contact met mij opnemen: Albert Rubrech, Brinkstraat 85, Putten, telefoon 362308, email [a.rubrech@chello.nl](mailto:a.rubrech@chello.nl).

+++