

Museumstuk Nader Belicht: Mesheft

Maria Smit-Toledo; foto's Jolette van Eijden

Tijdens 'n opgraving in 1995 op Arler zijn veel scherven, jakobakannetjes, munten, potjes enz. gevonden. Zo ook een benen of hoornen heft, waarschijnlijk van een mes. Het is een prachtig uitgesneden heft van 6 cm lang en dat kleine stukje materiaal zit vol met figuren en symbolen. Hoe langer je er naar kijkt hoe meer symbolen je ontdekt.

Om te weten te komen wat die symbolen allemaal betekenen ben ik naar dhr. Rubrech gegaan voor uitleg en ook hij was enthousiast en wilde het mesheft even bij zich houden om het eens goed op zijn gemak te bekijken. Samen hadden we op het heft al de volgende afbeeldingen/symbolen ontdekt: Op de voorkant: een heerser met zwaard, beneden bij het zwaard staan twee kleine figuren, zij geven met arm en voet steun aan 't zwaard (de macht).

Boven het hoofd van de man is een leeuw (machtsymbool) afgebeeld. Zijwaarts: een figuur met een weegschaal (rechtelijke macht). Andere kant: een figuur met een onduidelijk symbool (een slang, vogel, misschien een vredesduif?). Op de achterkant: een figuur met anker (hoop).

Het toeval was dat de Rabobank in Barneveld een dag had georganiseerd waar je je spulletjes kon laten bekijken en taxeren. Dhr. Rubrech nam het heft in handen en stapte met het prachtig stukje vakwerk naar de taxateur om ons heft te laten bewonderen. De taxateur die het object bekeek vond het heft prachtig uitgesneden en zij zag er zelfs nog een kindje in. Zij dacht dat het heft uit de 18^e eeuw kwam en dat het geloof, hoop, liefde en gerechtigheid symboliseert.

Het mesheft is te bewonderen in ons museum "De Tien Malen". Kom eens kijken en bewonder dat kleine stukje vakwerk, misschien ziet U er nog wel meer afbeeldingen in, wij horen dat graag.

Meneer Rubrech, hartelijk bedankt voor wat U allemaal heeft gedaan om iets te weten te komen over dit mooie en interessante mesheft.



+++