

Boekaankondiging: Gloepend benauwd door Elise van de Weitgraven

Marleen Veldhuijzen



In april 2012 verscheen opnieuw een boek met als thema de razzia van Putten in 1944. Deze keer geen (nieuwe) historische feiten, maar een roman. Het verhaal is wel gebaseerd op ware gebeurtenissen, namelijk uit het leven van Evert van de Weitgraven (vader van de auteur). Evert overleefde de razzia. Uiteraard heeft het gebeuren een grote invloed op zijn leven. De roman gaat over de fictieve hoofdpersoon Gijs. De lezer volgt hem in diverse stadia van zijn leven.

De uitgever beschrijft de inhoud van het boek als volgt:

Tijdens een wraakactie in de Tweede Wereldoorlog staan twee

broers, Gijs en Willem, op het Marktpllein om weggevoerd te worden, maar het lot beslist op het laatste moment voor één van hen anders. Terwijl een zeer groot deel van de mannelijke bevolking naar Kamp Amersfoort wordt gebracht, blijft Gijs ontdaan van familie - waaronder zijn liefhebbende broer - en vrienden achter. Deze roman beschrijft hoe groot de invloed van de razzia op Gijs is en op welke wijze dit doorwerkt in de volgende generatie. Tevens laat de roman zien hoe intens verdriet en enorme twijfel over de juistheid van eigen daden iemands leven kunnen bepalen.

Te koop in de boekhandel. Uitgeverij Aspekt, 238 pagina's, € 18,95. ISBN 978946153 1156.

+++