

Putten in de oorlog – fietsen langs de verhalen

Marleen Veldhuizen

De oorlog krijgt een plaats

Met het lezen en gebruiken van dit boekje komt op een nieuwe manier de Tweede Wereldoorlog, zoals die met name in Putten is beleefd, in beeld. Het verbindende element tussen de verhalen is een fietsroute door Putten en omgeving. Aan de hand van monumenten, gebouwen en locaties worden zeer diverse gebeurtenissen uit de oorlog beschreven.

Door de fietsroute staan de verhalen niet in chronologische volgorde in het boekje, maar door duidelijke verwijzingen naar hoofdstukken met meer informatie, is dat niet storend. Het zien van de plaatsen en het lezen van persoonlijke herinneringen brengt de oorlog heel dichtbij. Dat geldt voor de verhalen over de aanslag bij de Oldenallersebrug en de daaropvolgende razzia, maar zeker ook voor de minder bekende verhalen over gezinnen die



getroffen werden door (onbedoelde) gevolgen van de oorlogsvoering. Fietsend, rondkijkend en lezend krijgt de oorlog werkelijk een plaats; je beseft steeds meer hoe diep de oorlog in de levens van Puttenaren heeft ingegrepen.

De bedoeling van het boekje is om betekenisvolle plaatsen in de Puttense omgeving te zien. Een aantal verhalen valt daarom uit de toon, bijvoorbeeld over het verscholen dorp (Vierhouten), over het zwaartepunt van Nederland (geen oorlogsgebeuren) en over Loes van Overeem (Amersfoort). Hier en daar leidt de

breedsprakigheid van de schrijver (bijvoorbeeld bij het station) tot overbo-

dige bespiegelingen.

De foto's vormen een belangrijk onderdeel van het boekje. Het is daarom jammer dat ze niet alle goed aansluiten bij de route. Soms staat een foto niet op de juiste plaats, soms heeft een foto geen enkele relatie met de route of de verhalen. Bijvoorbeeld de foto op pagina 46: deze heeft als onderschrift *bij het Huinerkerkpad*; dit is echter de Huinerbroekweg gezien vanaf de Huinerweg (en geen van alle komt voor in route of verhalen). Het plaatsen van meer foto's uit de tijd van de oorlog had het boekje meerwaarde kunnen geven – hoe zag het er toen uit? Een praktisch punt: de fietskaart waarover gesproken wordt in de inleiding, is niet te vinden in het boekje.

Het boekje leent zich goed voor een mooie fietstocht, bijvoorbeeld met (niet-Putterse) familie, vrienden of (klein-)kinderen. Actief ontspannen in de omgeving combineren met de lokale geschiedenis. In het boekje kunnen de verhalen later nog eens herlezen worden. Het boekje is gemaakt door Peter den Dikken en Henk Hutten en is, in een handzaam formaat met paperback, voor € 14,95 te koop bij de boekhandel. Uitgegeven bij Koninklijke BDU, ISBN 9789087881450.

+++