

De Kringloopwinkel in Putten

Ruud Weerman

*Overal in dit land floreren kringloopwinkels en Putten is daarop geen uitzondering. Onze kringloop trekt veel klandizie en draait veel omzet die principieel naar goede doelen gaat. Hier volgt een kennismaking met onze kringloopwinkel **Overnodig** geschreven door Ruud Weerman in de vorm van een interview.*

Voordat ik aan dit interview begin speelt er liedje door mijn hoofd. Het is 'secondhand Rose' van Barbara Streisand. Een leuk nummer over een vrouw die in een tweedehands winkel werkt. Alles in haar leven is tweedehands en zelfs haar nieuwe geliefde is twee keer getrouwd.

Nu gaat dit totaal niet op voor de mevrouw die ik vandaag ga spreken maar soms zijn er van die associaties die zich opdringen. Elly Groenevelt werkt al zo'n 16 á 17 jaar in de kringloopwinkel 'Overnodig' in Putten. Eerst als een gewone vrijwilliger maar inmiddels zit ze in het bestuur en doet ze de personeelszaken. In al die jaren heeft ze niet alleen Putten zien veranderen maar ook de winkel.

Het verhaal dat ze me gaat vertellen schrijf ik maar op met mijn eigen woorden.

Overnodig begon destijds als stichting 'AAP', dat stond voor: 'Anders Aktief Putten'. Zo'n 30 jaar geleden opgericht met als doel iets te doen aan recycling en iets voor mensen die een nuttige dagbesteding zochten.

Dat bleek een succes.

In de loop der jaren veranderde er veel: niet dat het oorspronkelijke doel werd losgelaten maar wel werd er veel zakelijker en realistischer gedacht. Steeds meer kwam de nadruk te liggen op het

geven van subsidies aan verenigingen, sociale projecten en maatschappelijk verantwoorde doelen. Het geld dat uit de verkoop van goederen binnen kwam moest wel juist besteed worden.

Het pand waar Overnodig nu in zit was van oorsprong een gewoon woonhuis. Later is er een gedeelte bijgebouwd en een grote kelder aangelegd. Nu na al die jaren staat er een grote verhuizing aan te komen. Zoals het er nu naar uitziet zal het oude pandje blijven bestaan en is er de hoop dat het nog lang het dorpsgezicht van Putten mag verfraaien. Het nieuwe pand waar Overnodig naar toe gaat is de voormalige meubelwinkel van Kok in de Achterstraat. Ik laat Elly Groenevelt vertellen over de leuke en opmerkelijke dingen die er in de afgelopen jaren gebeurd zijn.

Ze doet dat met een lach op haar gezicht, ook al komen er soms anekdotes langs waar ik van op kijk. En dan valt er weinig te lachen.

Een bonte verzameling klanten komt er langs.

Er zijn mensen die twee keer per dag langs komen en mensen die na hun werk nog snel even komen speuren of er nog iets aardigs is binnen gekomen. Er komen ook regelmatig handelaren door de winkel schuimen om te kijken of er nog bijzondere dingen tussen staan. Zo af en toe verschijnt er in een landelijke krant wel weer een berichtje dat er in een kringloopwinkel een heel bijzonder schilderijtje of beeldje is gevonden.

Natuurlijk kijken de vrijwilligers goed naar wat er binnenkomt aan goederen bij twijfel worden items apart gezet zodat er onderzoek naar gedaan kan worden. Er zijn gevallen dat mensen in paniek een paar uur later of zelfs een paar dagen later langs komen omdat er iets te grondig te werk is gegaan tijdens het opruimen en toch dat ene familiestukje waar oma zo aan gehecht was is meegegeven. Het is dan fijn dat deze mensen dolgelukkig weer naar huis kunnen met het gezochte voorwerp, maar soms moeten ze erg teleurgesteld vertrekken.

Een enorme variatie aan spullen komt er binnen, van prachtige items met enige [kunst]waarde tot ongewassen kleding. Schitterend serviesgoed en vuile bloempotten. Fotoalbums boordevol familiekiekjes en een gevulde medicijnkast met pillen en poeders. Verbazing alom dus bij iedere keer dat de bel bij de achterdeur gaat en iemand weer eens iets komt inleveren.

Wel is het zo dat van alles wat er wordt verkocht de opbrengst naar goede doelen gaat. *Ook het Puttens Historisch Genootschap kan rekenen op een forse bijdrage.* Zo zet Elly bijvoorbeeld iedere week zo'n 5 á 6 volle boekentassen met boeken klaar voor de boekenmarkt van het PHG. De goede doelen kunnen zeer divers zijn en kunnen uiteenlopen van het herdenkingscentrum in Putten of een betrouwbare hulpvraag voor mensen in nood ergens ter wereld; alles krijgt wat of maakt een kans of een gift van Overnodig

Wat Elly wel heel triest vindt is dat er zo af en toe mensen dingen ontvreemden. Of een lager prijskaartje plakken op een duurder voorwerp en daar dan mee naar de kassa gaan. Woedend kan ze daarom worden: “dat is dus stelen van mensen of instellingen die heel erg hard wat hulp nodig hebben, schandalig!” “Wij betalen mee aan trapfietsen voor gehandicapten, een ‘tovertafel’ voor demente bejaarden, een stel goede bedden voor een weeshuis in Roemenië en die mensen krijgen dus minder van ons omdat een ander wat in zijn zak wil steken”. “Stelen van hulpbehoevenden is het laagste wat er is”.

Ondanks haar uitbarsting die ik volkomen begrijp beëindigen we ons gesprek met een lach. Want met deze instelling en die van vele andere vrijwilligers ziet de toekomst voor Putten er goed uit.

+++