

## *Uit de oude doos*

Piet Zevenhuijzen

Bij het 10-jarig bestaan van het museum De Tien Malen is er door mevrouw S. Schuddeboom-Bouwman uit Putten een bijzonder voorwerp geschonken. Dit jaar hebben we gevierd dat het museum al weer 20 jaar bestaat. Voor zover ik kan nagaan is dit voorwerp nog niet in De Graver behandeld. Kijkt u maar naar de foto. Herkend u het? Wat zou dit zijn?



Zonder de beschrijving die mevrouw er bij heeft gedaan is het voor de leek niet duidelijk wat het is en waarvoor het wordt -of liever gezegd werd- gebruikt. Op het voorwerp staan de initialen R.H.D. en het jaartal 1895. Het is dus best oud.

Uit de beschrijving van mevrouw blijkt het te gaan om zogenaamd 'breihoutje' dat gevonden is op de Ermelose heide. Zij schrijft:

*'Zoals ook bekend is uit oude schoolliedjes liep een herder vaak te breien terwijl hij een oogje op zijn kudde wierp. 'Dat breien had wel een nadeel, namelijk, dat de ene breinaald die onder de arm werd geklemd op den duur wel een slijtplek op z'n jasje tot gevolg had. Daar werd iets op gevonden. Hij sneed uit een geschikte kromme wortel een breihoutje zoals dit exemplaar. In het gemaakte gat werd de breinaald gestoken en het houtje werd daarna in het borstzakje van de herderskiel geschoven: slijtprobleem opgelost'.*

Maar wie herkent de initialen en weet om welke herder het hier gaat. Wij weten het niet. U wel? We horen het graag.

*Namens de Acceptatiecommissie*

*Piet Zevenhuijzen*

+++